

# WEEK 47



## **Weekoverweging**

**Tijd van leven  
overleven van de tijd**

**\*\*\***

**Hoe traagzaam vliedt de tijd  
en moeizaam gaan de jaren.  
(1947)**

**\*\*\***

**Ik mag niet klagen  
over weinig dagen  
met jou**

**want elke dag  
die ik leven mag  
met jou**

**is een heel leven.**



## Levenspsalm

Niet in de storm van hoge bomen,  
niet in de schreeuw van het gelijk,  
maar in een stille eik  
zijt Gij mij overkomen.

En in het licht van levensdromen  
ver boven buiten mijn bereik  
stondt Gij op de uitkijk  
om naar mij te komen.

Heilig land, mijn onderkomen  
waar ik na een lange vlucht neerstrijk,  
vóór ik mijn zwakke hand U reik  
hebt Gij ze stevig in uw hand genomen.



## In God zijn

Ook als een  
van ons beiden  
eerder sterft,  
blijven we toch  
in dezelfde ruimte  
de ene zelfde  
werkelijkheid  
van God.

Dan zal de aarde  
in de hemel zijn  
en de hemel  
op aarde zijn.  
Dan zullen we  
tegelijk zijn  
in de hemel  
en op aarde



## 'God, ik kom er aan'

God

moge het zijn  
in uw genade  
een heilige  
heldere geest  
te behouden  
totdat we naar  
U overgaan

om te weten  
dat we naar  
U overgaan  
en U al zien  
naderkomen  
om ons bij U  
te nemen

\*\*\*

## Wil mij

Liefste  
God

ik wil  
gemeenschap  
met Jou  
met ziel  
en lichaam  
zoals geliefden  
dat doen.

Wil Jij ook  
met mij?



## De stille wake

als eens de sluiers van de dood  
zich over ons hebben gespreid  
zal ik te rusten liggen naast jou  
zij aan zij zoals altijd  
om je in de morgen te wekken  
met een kus op je voorhoofd  
waar je geest ontwaakt

jij zult mij toegekeerd zijn  
rustend op je linkerzij je armen  
licht gekruist over je borst  
om met het waakzaam lichten  
achter je gesloten ogen  
te wachten tot mijn lippen  
weer bewegen om jouw naam

ik zal ingekeerd naar jou  
neerliggen op mijn rechterzij  
steunend op mijn arm terwijl  
mijn linker rust in mijn rechter  
wachten tot de sluiers worden  
weggenomen dan stralen je ogen  
weer en zing je mijn naam



**Geloof hoop liefde  
blijven bestaan.  
De grootste daarvan  
is de liefde.**

(1 Kor. 13. 13)

## **Liefdeleven**

Alles is voorbijgaand op aarde,  
betrekkelijk en broos,  
slechts aanzet en begin.

Als je op aarde alles verliest  
maar de liefde behoudt,  
blijf je alles bezitten.

\*\*\*

Vanuit dit aardeleven komen  
beelden en inzichten op  
van het hemelleven.

Ook daar is het enige  
allesvervullende de liefde  
en deze liefde is God.

Hemelleven is liefdeleven,  
eeuwig vol en eindeloos  
en bron van alle leven.

\*\*\*

Het enige wat stand houdt,  
bestand is tegen vergankelijkheid  
is de liefde met God.

Deze oceaan van leven bruist van  
beweging, als een eeuwige golfslag  
in het ruisen van de liefde.



Laat God,  
in de nieuwe  
eindeloos  
voortgaande  
werkelijkheid  
maar doorgaan  
met van ons  
te houden.

Dan komt 't  
wel goed ...





## Eeuwigheid van tijd

Jij lieve verrezen dode  
uit de aarde opgestaan,  
vol van herinneringen en  
ervaring van je aardse tijd,

je weet hoe moeizaam  
de aarde moet oprijzen  
uit de tijd om op te gaan  
in eeuwigheid.

Vol van heilige Geest  
ben je bezig in de tijdslijnen  
van de schepping om te komen  
tot vernieuwing en voltooiing.

Jij lieve verrezen mens,  
straal God uit in ons wezen  
om een nieuwe hemel en een  
nieuwe aarde te worden.



## Doden-herdenking

Stemmen van verre en dichtbij  
zij doorklinken mij  
als echo van het heden  
een nu dat ver verleden

de stilte heeft gezocht  
waar alle stemmen zwijgen  
en ieder woord mij ontstijgen  
zal in laatste ademtocht.

Mijn hart roept hen tot leven  
ik heb het woord gegeven  
aan de stemmen in mijn hoofd.

dat naar hen opgeheven  
door alles heen gelooft  
dat liefde nimmer dooft.



## Nec ego

Niet meer 'ik' 'ik' 'ik' -  
toch ben 'ik' het nog  
die dat zegt, al is het  
voor de laatste keer.

Het is voldoende  
mij geborgen te weten  
in uw alervullende  
alomhullende liefde.

Verder gaat het nu  
om alles 'buiten' mij,  
uw schepping, uw leven,  
mensen dieren dingen:

om U, uw leven, zijn,  
bestaan, uw vreugde -  
om U, eeuwig Levende  
die wilt leven in mij -

om voor U te zijn als  
wezen dat van U houdt  
en met ziel en lichaam  
U wil toebehoren.