

WEEK 42



Weekoverweging

In de naam van de Vader -
namens Vader

Brood en wijn

Onze Vader
geef ons heden
het geestelijk brood
van de liefde.

Onze Vader,
geef ons heden
de geestelijke wijn
van de vreugde.

Geef alle mensen
te eten en te drinken,
geef alle dieren
te eten en te drinken.

Geef ons de hartstocht
alle mensen en dieren
te laten eten en
te laten drinken

Dat door ons brood
liefdesspijs wordt,
dat door ons wijn
vreugdedrank wordt.

Dat wij zo mogen
communiceren met al
het menselijk en
het dierlijk leven.



Gebed tot mijn Ouders

Vadergod,
U roept mij
in mijn morgengebed
in mijn middaggebed
in mijn avondgebed
U minnend
toegewijd te zijn.

Moedergodin,
levende schoot
van mijn verlangen,
U wekt mij
U wijdt mij:
om uw leven
te kunnen baren.



Magnalia Dei

Je ervaart het
in je leven,
je ziet ze gebeuren
de grote werken
van God.

De omweg die God
je liet gaan,
was de rechte weg
om uit te komen
bij God.

In de kromming
van de weg
was daar even
het gebaren
van God.

Wandelend
temidden van het
grote wereldwerken
ben je geleid
door God.



'Je borsten zijn trossen druiven
uit de wijngaard'

'ik wil de palm beklimmen
en zijn dadels plukken'

(Hooglied 7, 9)

Het Hooglied van Boek Wijsheid
is
de samenzang van God en mens
is
de beurtzang tussen God en mens

Mijn lief

omdat je liefde bent
heb ik je lief

ik heb de liefde lief
daarom heb ik je lief

Mijn lief



Het Hooglied

Liefdesspel met woorden
die klinken als een lied -
een hemels duet tussen
bruidegom en bruid

waarin God de mens toezingt
en de mens God -
in een en dezelfde
zinne-rinne-taal.

In de meest volle
levenstaal dicht
God voor ons uit
en zingt Hij ons voor

om dronken te worden
van liefde opent Hij
het feest en reikt
Hij ons bekers wijn.



De eer van God

God eert en vereert
mijn lichaam met eeuwigheid
want mijn uiterlijk ik werd
door mijzelf meer geliefd
dan mijn innerlijk ik.

God bemint mijn lichaam
als strelende handen
over mijn lichaam gaan
en zijn vreugde
mij overstroomt.

God heeft mijn lichaam
nodig want mijn handen
zijn zijn handen,
mijn voeten zijn voeten
onderweg naar mensen.

God bezielt wie mijn
lichaam bezielen en
mijn ziel belichamen,
want ik mag zijn lichaam
zijn op aarde.

God zal mijn lichaam
in verheerlijking meenemen,
want dit lichaam is
de eigen woning van God
waarin hij mens werd.

God zal mijn lichaam
waarin Hij was en werkte
niet afschudden maar
in leven houden: mij
die deze mens mocht worden.



Genade is ontvangenis

God

U verzorgt mij
U behoedt mij
omdat U
van mij houdt.

U geneest mij
U behoudt mij
omdat U
mij waardig acht

uw werk te doen
heilsgeschiedenis
te schrijven
in de tijd.

Ik ben dit
niet waardig.
Enkel gunst
bent U.



God

Hoe verwondert het ons
wat voor leven van U
in ons terechtgekomen is.

Niet wij leven ons leven,
U leeft ons en wij
mogen U leven.

En toch is er ook iets
van onszelf bij, iets
wat U ons gunt en geeft.

Zegen ons kleine
denken en doen,
U ter eer.