

Afsluiting



TRILOGIE

een
drieheid
van
drie jaar
denken dichten danken
in
2012 - 2013 - 2014

driemaal
driehonderdvijfenzestig keren
mediteren illustreren componeren
is nu voltooid

Tot slot
nog een gebed

Heilige Geest

U bent
zo diep
en vol
in onze geest
dat wij
soms denken
dat U
de plaats
inneemt
van onze geest.

Wij denken
wat wij
niet denken
wij weten
wat wij
niet weten
alsof U
door ons heen
Uzelf
openbaart.

Zo klein
en nederig
voelen wij ons
dat wij weten
slechts te zijn
wat U bent
in ons
en U tóch
wilt zijn
wie wij zijn.



Het vervolg

Onder de menu-aanduiding 'dagmeditaties' en 'weekoverwegingen' blijven de jaren 2012 2013 en 2014 als geheel ineens hervindbaar en herleesbaar.

Deze trilogie is geen samenhangende eenheid, heeft niet de betekenis van volledigheid in gedachten, onderwerpen en levensgebieden in veelzijdigheid.

Dit heeft ook te maken met het feit dat we vrij konsekvent vastgehouden hebben aan strofische versvormen, aan gedichten en verdichte verwoordingen.

Er is niet een aaneengesloten lijn bedoeld noch te ontdekken, hooguit een groeilijn en rijpingsproces. De betekenis hiervan is ook beperkt.

Deze meditatiecyclus is nu afgerond. Voor onszelf blijft het wat het was: een meditatieboek waarin we onszelf en ons geestelijk verleden hervinden.

Onze verdere aandacht is nu gericht op de ontwikkeling en bevoorrading van andere menu's zoals vermeld op het hoofdblad van de website.

Daar worden grotere gebieden als geheel verder uitgewerkt en verdiept. Zo mag het geheel worden tot een geestelijk testament, verwoord in

DUIZENDENEENDAGENNACHTGEDACHTEN