

# WEEK 38



## Weekoverweging

De stille omgang

\*\*\*

## Mensen willen

met God omgaan  
als mens

met Jezus omgaan  
als vriend.

met Maria omgaan  
als lief

## Mensen willen

met God omgaan  
zoals mensen

met elkaar omgaan  
en met zichzelf

met de natuur omgaan  
met plant en dier

## Mensen willen

zinnelijk en  
beminnelijk zijn

gelijken en  
gelijkwaardig zijn

met alles één zijn  
in liefde



## God

Lieve Jij,  
onder mijn handen  
schrijf jij je naam,  
mijn ogen zien  
door jouw licht,  
ik leef door jouw  
hartslag in mij.  
Ik hou van je  
als van mezelf  
ziel van mijn ziel.

Als de morgenster  
stralend aanlicht  
in mijn geest, rijks ik op  
om in jou te ontwaken,  
het heldere licht  
binnen te gaan  
waarin jij woont.  
Zon aan een hemel van  
eeuwigheid waarnaar ik  
mijn hart open als een bloem.

Dat ik als pasgeborene  
je nieuwe leven  
je schoonheid in mag gaan,  
met een gewassen lichaam  
en een pure geest  
om jou te geuren.  
Wil je mij heiligen  
heel en al, zuiveren  
zo diep dat je in mij  
helemaal God kunt zijn?



Wil je mij helpen  
dat mij-eigene te vinden  
waarin ik met jou  
kan omgaan en praten  
zoals ik ben,  
zoals jij bent in mij?  
Zoals ik wil zijn  
met jou,  
zo wil jij zijn  
met mij

Dit is de wijze  
waarop jij wilt  
omgaan met mij.  
Het enig echte wat  
tussen jou en mij  
oorspronkelijk is.  
Ieder ander mag het  
anders doen dan ik:  
verstandelijk afstandelijk,  
kinderlijk of plechtig.

Ik wil met jou praten  
zonder aangeleerde woorden  
uit een vreemde taal  
of het hooggestemde  
spreken van de kerken.  
Zonder kleinmoedigheid  
of onderdanig zwijgen  
wil ik mijn gedachten  
laten stromen uit de  
warme bron van mijn hart.



Mijn lief, als ik  
mag wonen in jouw hart,  
dat er dan ook mag zijn  
relatie-gelijkwaardigheid  
tussen jou en mij  
als tussen geliefden -  
elkaar gelijkwaardig  
in geven en ontvangen,  
jij evenzeer verloren  
aan mij als ik aan jou.

Wie ik echt ben,  
wat ik echt kan, is:  
wat ik kan zijn  
voor wie ik liefheb,  
met wat ik bemin -  
zonder veel woorden  
met ziel en lichaam  
mij toevertrouwend  
aan de vreugde en de pijn  
van de liefde.

Zomaar zwijgend met jou  
door het leven gaan,  
soms plagend  
dan weer klagend  
meestal genietend  
van mezelf en van jou.  
Ik doe jou,  
ik leef jou  
meer dan ik je benoem.  
En soms ben ik je lied.



Maar er zijn dagen  
dat ik een smekeling ben,  
klein vervreemd niet-wezen,  
een verloren schaduw  
die zich wil bergen  
in jouw licht.

Wil dan een eeuwige Vader  
voor mij zijn, een Moeder  
vol omarmen die mij  
van mijzelf bevrijdt.

Ik ben het kwetsbaar  
rusteloos zoekende  
naar jou achter geboden,  
zwerfer in niemandsland  
waar jij eens begon.  
Wil jij mij vasthouden  
als ik door dodelijke grenzen  
heen wil breken, een dier  
wil redden op de A3  
of jou naspring in het diep?

Ook dan wil ik 'jij'  
tegen je blijven zeggen,  
als je groot en sterk  
over mij heenstaat als  
ik neerlig in mijn angst.  
Jij, mijn God en mijn al,  
die ik eindeloos liefheb  
om wie je bent. Want  
wat ik ben is toch  
gelijkenis van jou?



Lief van mij,  
ik wil tegen jou aanzijn,  
alles met jou zijn,  
alles met jou doen:  
handen in elkaar geslagen  
in de kracht van de arbeid,  
plezier spelenderwijs  
in de eenvoud van de stilte -  
gemeenschap met jou vierend  
dag na dag.

Zacht en zinnelijk  
wil ik jou uit onzichtbaar  
ver verleden vinden,  
je jongheid zien als ik  
verliefd naar bloemen kijk  
om hun geur en kleur  
of een reuzeboom omarm.  
Ik wil je, eeuwig schone,  
strelen als je naast me  
naakt ligt in de zon.

Soms ben ik dan  
jouw zingende vogel  
of jouw hond die blaffend  
opspringt tegen de poort  
als hij je thuis ziet komen.  
Dan weer de stille ziel  
die mensenlijden draagt  
of het vurig rode paard  
waarop jij ten strijde trekt  
tegen einde van begin.



Jij mijn liefde zelf,  
wil je mij alsjeblieft  
leren hoe het is  
jouw vriend te zijn,  
je minnares, beminde?  
Morgenvroeg wil ik weer  
met jou aan tafel gaan,  
je proeven ruiken  
en gearmd met je  
het tuinpad opgaan.

Maar wil je eerst  
niet gaan slapen en  
in de armen zijn van wie  
in jouw armen is,  
dromend van de eeuwigheid  
die ons omgeeft?  
Jij bent in mij,  
kleine waterdruppel,  
evenveel God als in  
alle oceanen samen.

Onder jouw lieve ogen  
kniel ik biddend neer.  
Je geurt eeuwigheid  
over mijn lijf van tijd -  
onder mijn hoofd je linker,  
je rechter om mij heen  
om weg te sluimeren,  
mijn lief, in mij.  
O hoe heb ik jou lief!  
Goedenacht...