

# WEEK 31



## Weekoverweging

In het universum leven  
mensen en dieren  
broederlijk en zusterlijk  
het ene leven van God.

Het dierenleven  
heeft iets menselijks  
het mensenleven  
heeft iets dierlijks.

\*\*\*

## Animal

de mooiste meest  
diervriendelijke naam  
voor dieren luidt  
animal - bezielde wezen

want het latijnse anima  
betekent ziel - adem  
levensbeginsel en van  
bewustzijn vervuld

hoe meer is dan de mens  
die de latijnse naam  
mens draagt wat betekent  
geest: zelfbewustzijn?

ook van dieren is God  
het begin en het einde -  
ook in hen leeft God  
het eeuwige bestaan



## Zijnszin

In de natuur  
heeft alles zin.  
Wat onzin zou zijn  
is niet geworden.

Een duizendpoot  
heeft duizend pootjes.  
Mist hij er een  
dan loopt hij mank.

De pestvogel heeft  
zijn streepje lakrood  
in zijn vleugel,  
de meerkol hemelsblauw.

Om de schoonheid en  
aantrekking van geslachten  
dost de natuur zich uit -  
en om op God te lijken.

\*\*\*

Ieder vogeltje zingt  
zoals het gebekt is.  
Ieder bloempje trekt  
een bruidskleed aan.

Wat mensen mooi maakt  
en het lichaam siert,  
is de twinkeling van  
deze eigen ogen.

Het is de betovering  
van zielen die zich  
willen verenigen  
met alles en iedereen.

Alles heeft zin  
want de diepste zin  
in alwat leeft is  
dat God de zin is.



## Heilige dierengeest

Hoe kwetsbaar  
smekend soms  
kijk je ons aan  
in vogels en dieren.

In een vlieg en  
in een vlinder  
zweef je rond ons  
van bloem tot bloem.

Heilig goed mooi  
ben je - je ademt God  
in en uit en bent  
de liefdevonk van leven.

Heilige dierengeest  
beziel ons allen  
dieren en mensen  
en zegen ons,



## Waarneming

Ik sta voor de volière  
en zie, ik zie zoveel.  
Niet alleen de soorten  
en kleuren, ook het gedrag.

Wie de baas is en wie  
schuw of brutaal is.  
Wie elkaar mogen en  
wie dat niet doen.

Ook wie liefheeft  
en wie eenzaam is,  
wie mij ontvlucht  
of nabij wil zijn.

Ik hoor hun liedjes  
en ken hun verdrietjes.  
Ik zie hen huilen,  
ook dat zij lachen.

Ik zie hen netjes  
zijn op zichzelf  
en trots zijn op  
hun vederdracht.

Ik sta voor de volière  
en zie hoe zij mij  
aankijken en vragen,  
wie ben jij eigenlijk?



## Wie ben je?

Ik kijk door het vogeltjesgaas  
naar jou achter het vogeltjesgaas.  
Uren kijk ik naar jou  
ik hou van jou  
en wil naar je toe.

Dan sta je plotseling stil  
en kijk jij mij aan:  
klein roodborstje met  
mijn grote zwarte ogen.  
Wie ben je, vraag je.

Ik weet niet wie ik ben,  
ik weet niet wie jij bent:  
je bent anders  
dan een boom, anders  
dan een zonnebloem.

Wie ben je, roep ik:  
je bent zo lief  
zoals je je voorpootjes  
legde om de hals van  
het wezentje dat is als jij.

Wie ben je?  
Ben je een paradijsvogel?  
Ik wil zijn als jij.  
Ben je misschien ....  
God?



## Verveling

Het leven van vogels en dieren in de vrije natuur is een zeer druk en werkzaam bestaan. Bijna alle tijd moet besteed worden aan zoeken naar voedsel, water, mineralen, eiwitten en lekkernijen.

Tussendoor is er even tijd om het kopje in de veren te steken of lekker languit te gaan liggen, even tijd voor een liedje en ook nog voor de mannetjes om achter de vrouwtjes aan te gaan.

\*\*\*

Uit goedbedoelde zorg voor mussen en tuintortels, winter en zomer, strooien wij kruimels van de bakker. Binnen enkele minuten eten zij voor een hele dag, om dan verder te dutten en zich te vervelen.

Zij hoeven zelf niet meer op pad, niet te werken, te ontdekken en de spanning van de nering te beleven. Zij worden dik en passief en zelfs de zin om te zingen vergaat in hun lui en slaperig bestaan.



## Vergiffenis

Dieren en vogels zijn  
engelen en heiligen  
in het vergeven  
van onze fouten.

Telkens, na verdriet  
na teleurstelling  
is het alsof zij  
al vergeten zijn

wat wij hen zomaar  
hebben aangedaan,  
onze liefdeloosheid  
ons gebrek aan aandacht

die onnodige tik  
die ruk aan de lijn,  
te laat gevoerd  
zonder morgengroet.

Toch springen zij even  
later weer tegen je op  
en zingen zij blij  
hun liefdeslied voor jou.

Het is een gave en geluk  
als mensen op dieren  
te lijken, vol van vrede  
en vergevingsgezindheid.





## Blijheid

De gedachte dat God blij is  
stemt mij heel blij.

De blijheid van God is af te  
leiden uit al wat er blij is

de bloemen die uitbundig  
stralen in hun volle bloei  
de bomen die hun takken  
verlangend uitslaan naar de zon

de vlinders vliegen vrolijk  
en jonge haasjes huppelen  
de lijster juicht want  
zijn vrouwtje zit te broeden.

\*\*\*

En mensen lachen elkaar toe  
zo blij kunnen zielen zijn  
en zij stralen als zij zich  
vol van schoonheid voelen.

En dan is er het innerlijk  
blijzijn van mensen die geloven  
en hopen en liefhebben  
en die God diep beminnen.

Zo alom en alervuld is God  
van blijheid, vol van hemel  
vol van aarde, vol van mensen  
in eeuwige liefdesgemeenschap.