

WEEK 29



Weekoverweging

Vertoeven in de Pinkstelaer

Drieëenheid

De Geest gaat
van jou naar mij
van mij naar jou

Zij is tussen
jou en mij
de minne

Tweeëenheid

Door jou mocht ik
opstijgen naar de hoogte
van het geloof in God.

Met jou mocht ik
werken aan de hoop op
wereldwijde vrede.

In jou mocht ik
de diepte beleven
van de liefde.



Morgen- gebed

God, U,
eeuwige
zuiverheid
heilige geest
in de ziel
van alle dingen

ik richt mij
in de kleine
lege stilte
van de morgen
vragend
tot U

zuiver
mijn lichaam
heilig
mijn ziel
vernieuw
mijn geest

zuiver
mijn wezen
heilig
mijn zinnen
verwarm
mijn hart

om helder
in uw licht
te staan
totdat
de avond
valt



Tweede pinksterdag

Weer is de pinksterstorm geluwd,
weer lijkt het pinkstervuur gedooft.
Nog bloeien er pinksterbloemen
langs de bermen waar het gras verdort.

Weer vlakken de dagen nu talen
verstommen en de schittering wijkt.
Weer treedt de stilte in
en schrijnt de zielepijn

want weer moeten wij,
Geest van innerlijkheid,
op zoek gaan naar binnen
om U buiten te vinden.



De derde dag

Buiten blozen gezichten
de zomer bruist want
liefde stroomt over straat
en teder zijn de kleuren.

In het ruisen van de zee
en het ritselen van blaren
speelt de Geest het spel
van de verbeelding.

Nu zijn de deuren open
zielen breken zingend uit
en wat in harten leeft
is nu zichtbaar buiten.



Heilige Aanwezige

U bent overal aanwezig,
komend en nabij en waar
harten zich openen treedt
Gij binnen in het bestaan.

Op een feest zijt Gij
de Geest die mensen doet
juichen en omarmen en alles
vult met muziek en zang.

Maar aan de lopende band
en in geestdodende arbeid
houdt Gij mensen vast opdat
zij geestelijk niet sterven.

In stilte zweeft Gij door de
gangen in een bejaardenhuis.
Als daar harten en deuren
opengaan, komt Gij er binnen.



Maar ook in een mortuarium
vult Gij de lege uren en
blijft Gij de doden nabij
in hun eenzame overtocht.

Waar in vredes-demonstraties
mensen de vrede uitdragen,
strijken vredesduiven neer
die Gij op hen loslaat.

Maar ook waar mensen zich
dodelijk verschansen en de
eeuwige strijd tussen mensen
woedt, klopt uw vredehart.

Geest, grote krachtige man,
Geest, kleine krachtige vrouw,
U staat en gaat in mensen.
Weest U ons nabij.



Overstroming

Juist op het moment dat Maria zwanger werd was er niemand in huis.

Haar ouders waren uit, haar broers en zussen werkten buitenshuis.

Ook Joseph haar vriend die toch haast dagelijks kwam was er nu niet.

In alomtegenwoordige stilte las Maria het Canticum van Hannah.

Plotseling voelde zij een eisprong en werd heel het huis verlicht.

Zij stroomde vol van heilige geest en werd van binnen helemaal licht.

Toen kwam Joseph binnen. Ook hij was vol van heilige geest en stroomde in haar over.



Het laatste elftal

Met elven
zaten zij
rond Maria

het kribje
waarin Jezus
was geboren

nadat de Geest
haar lichaam
had bevlogen.

Zou Hij nu
neerdalen
in haar ziel?

Toen ging het
ruisen in
haar geest

haar hart
stond in
lichterlaaie

haar stem
sloeg over
toen zij zong.

Met elven
vatten zij vlam
aan Maria.