

# WEEK 28



## Weekgedachte

Een vuur  
ben ik  
komen brengen  
op aarde.  
Vurig  
verlang ik  
dat het  
brandt.

De Geest  
der waarheid  
zal ik  
u zenden.  
Hij  
zal u  
de volle waarheid  
brengen.

\*\*\*\*

## Pinkstervuur

overwaaierende geestdrift  
van eeuwige verten,  
uitslaande hartstocht  
kloppend in ons hart

instralend licht in onze ogen  
stootkracht die muren van  
onvrijheid om ons slecht,  
lichtlaaiend lichaamsvuur

onvergankelijke wijsheid,  
onvergetelijk levend woord  
veeltalig in ons uitgesproken  
lieve Geest, kom!



## Het oude vuur

Wij bidden U

God,

om het vuur  
van de liefde.

Het vuur in de oven  
van ons hart bent U.

Door U mochten wij  
'vlammen' in onze jonge jaren,  
'branden' in onze middenjaren.

Dat wij in onze oude jaren  
mogen blijven 'gloeien' van binnen:

om warmte te zijn voor elkaar  
en een blijvende stille gloed  
voor U die ons hart bewoont.

U 'vonkt' ons aan, U zelf  
als teken van uw aanwezigheid.

En weet U ook bemind

God

als wij nog maar 'smeulen' want  
ook dat is uit liefde voor U.





## Vurige tong

het zou een heilig teken  
en een sterk beeld zijn  
als op Pinkstermorgen  
mensen elkaar zouden  
kussen op het voorhoofd  
en dan zouden zeggen

'De Heer zij met u'

'En met uw geest'.



## Heilig vuur

Lieveling,  
jij bent  
de heilige geest  
in mijn lichaam,  
heilige geest  
in het lichaam  
van mijn bestaan.

Jij woont  
in mijn gedachten,  
bewaart het licht  
uit het verleden  
in mijn herinnering,  
droomt voor mij uit  
de toekomst in.

Jij bent de adem  
van mijn ziel,  
de kleur van  
mijn bloedstroom,  
de bron van  
wellust waarin  
ik wortel.

Jij plooit  
mijn lippen rond  
je lachende schoonheid,  
boetseert mijn schoot  
tot beeld van God.  
Veeltalig klinkt  
ons vreugdelied.

Tong van vuur  
die mij omspeelt,  
eerste en laatste  
vonk van mijn vuur  
dat oplaait  
onder een storm  
van leven.

Noem mij  
je lichaam,  
heilig mij,  
word in mij heilig,  
leef mij,  
mijn lieve  
heilige geest.





## Het aanstekelijke uur

Licht omarmd werden we  
door de monnik die ons  
binnenliet voor de Vespers.  
Jullie zien er stralend uit,  
zei hij en maakte een buiging.  
Wij zijn in de Geest, zeiden we,  
de Geest van vuur en licht.

Er waren nog maar vijf oude  
monniken in het oude klooster.  
Zij bogen met heel hun lichaam  
voor de allerheiligste monnik  
die in hun midden woonde,  
de monnik van het oude vuur  
al tweeduizend jaar lang.

Zij zagen het vuur in anderen  
en ademden de ene Geest  
die mensen tongen van vuur geeft  
en aandrijft tot heldendaden.  
Hun stilte verkondigde  
in alle talen stormenderwijs  
de grote werken van God..

## Het aanstekelijke vuur



## Levensvuur

Vuur als aarde-element heeft de dubbele kwaliteit die al het aardse eigen is: te kunnen verwarmen én verbranden.

Ook het zielevuur kan brandend in mensen koesteren én verteren: levenscheppend én levenvernietigend zijn.

Goddelijk vuur is heilig vuur, is warmte en licht, bron van leven en liefde: vernietigt niets in de mens, is alleen maar warmtebron.

God laat zijn wat is, eerbiedigt alwie is zoals hij is, wil niet dat mensen verteerd worden door idealen, zelfs niet door liefde tot hem.

God wil geen brandoffers, geen zelfverbranding, geen kerk die mensenoffers vraagt ter ere Gods.



Het vuur van God  
heet liefde.  
Liefde die beminden  
vrijheid scheidt  
en ruimte om te leven.

En als de liefde  
offers vraagt,  
dat dan wie  
heeft gegeven  
zelf ontvangen mag.

Zo wil God  
dat wij met ons vuur  
een ander niet verbranden,  
maar verwarmen en bezielen  
tot opbloei van zichzelf.

Licht met licht verbinden  
tot een lichtstroom  
waarvoor alle duister wijkt.  
Liefdesspel met ziel en lichaam  
als Gods scheppingspel.

Wij gloeien in zijn vuur,  
koesteren ons in haar warmte,  
om binnen te stromen  
in de oceaan van vurig  
goddelijk en godinnig leven.





# Vuurlicht

Oervonk van leven  
hemelvuur  
dat alleen brandt  
als het de aarde raakt.

Lichtende  
die alleen  
licht bent  
als je in duister komt.

Sprekende  
woord van leven  
alleen als open oren  
je taal verstaan.

Minnaar  
die in vuur en vlam  
kunt staan alleen  
als er een beminde is.

Jij riep ons  
uit een diepe slaap.  
In ademend ontwaken  
werd je wakker aan ons.

Een vuurzuil  
een brandende braambos  
ben je in ons midden  
zonder ons te verteren.

In tongen van vuur  
worden wij geestdriftig  
in onze hartstocht  
brandt je scheppingsvuur.

Ons hart licht op  
als je tot ons  
woorden spreekt  
van eeuwig leven.

Jij ons eeuwig vuur  
van liefde koestert  
alwat leeft  
in je heilig vuur.

Jij bent een lopend vuur  
van mond tot mond  
van hart tot hart  
God van liefde.



## Begeestering

Geest U Heilige  
U woont in uw eigen lichaam  
dat de schepping is

bloedstroom door mijn hart  
lichtstroom door mijn hoofd  
liefdestroom door mijn wezen.

Door mijn geliefde  
stroomt uw liefde  
mij tegemoet.

\*\*\*

U bent de liefde  
die mij begeestert  
en heiligt

vuur in mijn handen  
vaart in mijn voeten  
vreugde in mijn zinnen.

Als uw geliefde  
wil ik in U  
terugstromen.