

# WEEK 26



## Weekgedachte

De gaven van de Geest -  
geestesgaven  
zijn geestrijk en geestig



## Heilige Geest

als er ergens  
een goede geest hangt

als er sprake is van  
familie-geest

als we mogen ervaren  
te leven in gebeds-geest

is dat niet iets van de geest  
maar die geest

is de Heilige Geest zelf  
in hoogst eigen Persoon.



## 'Uw wil geschiede'

Geest  
wordt makkelijk gelijk gesteld met  
verstand.  
Sprekend van een heldere  
geest  
wordt bedoeld een helder verstand.  
Maar  
geest  
is veel meer dan verstand.

**Geest**  
is je hele persoonlijkheid  
is je totale innerlijkheid -  
geworteld in de zinnen  
opbloeiend in bewustzijn  
aan het licht tredend in het verstand.

**Liefde**  
is de vrucht van de geest.

**Wil**  
is de kern - de ziel van de geest.  
Sprekend van de 'wil van God'  
gaat het over het Wezen van God.

Leven in de geest van God  
is het doen van de wil van God.



## Levenslicht

Wek mijn ziel  
tot leven  
door mij  
terug te brengen  
bij mijn lichaam.  
Ontsteek uw licht  
in mijn wezen -  
wek mijn begeerte,  
eeuwige schreeuw  
van leven in mij.



## Levensvuur

Open mij  
voor de hartslag  
van het leven,  
de droomervaring  
van het zijn :  
vuur in de aarde  
en zwellend leven -  
de aanhoudende  
stuwing van uw geest  
in mijn lichaam.



## Mijn levens- stroom

God, jij stroomt  
mensen in en uit.  
Dat wie liefheeft  
jouw eeuwige schoot  
mag voelen waar  
de aarde zich opent  
en het leven zwelt.

God, jij bent in mensen  
heilig lichaam  
heilige geest.  
Het tintelend licht  
tussen geliefden,  
de liefde zelf  
ben jij.



## Levensgeest

Geest van liefde,  
lieve geest  
adem van leven  
stem in mijn hart.  
Licht in mijn schaduw  
kracht in mijn poverheid  
troost in mijn treurnis:  
hoe ben je mij nodig!

Ik vraag je niet  
om te komen -  
voordat ik er was  
was jij al in mij.  
Toch vraag ik je:  
verhevig mijn verlangens  
vernieuw mijn geest  
verdiep mijn geloof.

Ik vraag je:  
gids mij door de tijd  
wanneer ik het spoor  
bijster raak  
in de doolhof  
van jouw raadsbesluiten.  
Verban de koude dood  
uit mijn hart.

Wees jij in mij  
de aandrift mij  
uit te durven leven  
in aanbiddelijk beminnen.  
Dat ik diep mag weten  
dat lieve gedachten en  
vreugde-ervaringen  
jouw omarmingen zijn.



## Pinkpop

op het hoge poppodium  
loeit een storm van leven  
tongen van vuur lopen  
dansen over de hoofden  
armen zijn wuivende takken  
handen samen een gebed  
nu zingt de pinksterbruid

hier trillen alle zinnen  
schreeuwt het hart zich uit  
lichamen gaan zich te buiten  
zielen omhelzen dag en nacht  
en stad en land hoort de echo  
van het eerste hemelvuren  
hier danst de pinksterbruid

de internationale ruist  
in het bloed wereldvrede  
groeit als wiet in het gras  
de scheppingsadem tocht door  
het veelstemmig zomerkoren  
en als de geest zich uitstort  
dan juicht de pinksterbruid