

# WEEK 25



Weekoverweging

## Heilige Geest Geest van mensen Geest van God

\*\*\*

Heilige Geest

meervoud  
van  
Vader en Zoon  
van  
jou en mij

samen  
van  
God en mens  
van  
jou en mij

\*

### Triniteit

Weet je  
hoe  
de armen van God  
voelen,  
vroeg ik.

Zo, zei jij,  
en je omarmde mij.



## Sancta Trinitas

De liefdebeleving tussen Godvader en Godzoon is de Heilige Geest.

Een kind is als de heilige geest tussen vader en moeder.

Het is de vleesgeworden, geestgeworden liefde tussen hen beiden.

Zo trinitair is de grondstructuur van de schepping van de mensheid.



## Drie- eenheid

Er is een nieuwe  
persoonlijkheid  
gegroeid:  
wij.

Dat is meer dan  
jij en ik -  
dat is als een  
derde persoon

die jou en mij  
vervult en  
in ons een  
eigen leven leidt.



*Zij werden allen vervuld  
van de heilige Geest*

*(Hand. 2, 4)*

## Massa

Een vol stadion  
zingt, schreeuwt -  
geen enkel individu  
is te horen.  
Dit is de massa.

In de supermarkt  
staat een lange  
anonieme rij.  
Niemand is iemand,  
ieder is alles.

Maar ieder heeft  
een eigen pas en pincode,  
een voordeur en  
een huissleutel van  
zijn eigen slot.

Als je daar binnen  
wilt, moet je  
aanbellen en vragen  
of je binnen mag:  
daar is hij of zij de baas.

Ieder heeft zijn eigen  
broekzak en de slaapzak  
van een zwerver is  
zijn hoogsteigen bed  
in een stenen kamer.

Zelfs een massa  
bestaat uit  
zelfstandige  
autonome individuen,  
ongedeelde wezens.

Zo wil ik kijken  
in de massa naar de massa:  
ieder is alles  
voor zichzelf.  
Ook voor mij?

Ik wil ieder aankijken,  
in de ogen zien,  
even toelachen  
en groeten:  
jou enige, zo...

Allen, ieder evenwaardig,  
evenveel 'U', evenveel  
mijnheer en mevrouw,  
ieder eerbiedwaardig  
even volwaardig.

Zo ziet God, zo mogen wij  
zien met de ogen van God:  
tempel van de Geest,  
hoe bouwvallig ook  
en onverklaarbaar bewoond...



## Onze geest

Het is niet ónze geest  
die leeft en streeft,  
maar Grote Geest,  
U bent in ons.

Door ons heen  
toevend in ons hart  
wilt U bezielen alwat  
leeft en ademhaalt.

Wilt U ons in leven  
houden, vandaag nog  
en morgen om door ons  
uw levensweg te gaan.

U weet, ons hart  
is om U heen,  
U bent het midden  
onzer minne.

## Uw Geest

Wat buiten ons is  
wijkt voor uw  
innerlijk leven  
dat ons bezielt.

Dat geen eer of macht  
nog door zal dringen  
in het heiligdom  
van ons hart.

Onze laatste inzet  
mag zijn: de genade  
die in ons stroomt  
door te laten stromen.

Wilt U onze strevingen  
vervullen met uzelf  
tot de dag van het  
eeuwigdurend minnen.



## Tegenover

In de liefde is het je 'tegenover' dat in liefde naar je toegebogen is omdat het naar je verlangt dat jou bemint - dat jij bemint, zo in 'liefdeskwaliteit' gelijkend dat je één wilt zijn met elkaar - zo één met elkaar dat je op elkaar wilt lijken en hetzelfde zijn.

Je 'tegenover' is je spiegelbeeld, je ene andere lieve zelf.

Het is de liefde die verbindt.

\*\*\*

Zo is God, Drieëne God:  
het Woord is het goddelijk tegenover.  
De eenheid van Vader en Zoon  
bestaat in de liefde, de Geest  
die verbindt en vereenzelvigd.

\*\*\*



Zo nu is de schepping  
het stoffelijk \*tegenover' van God,  
lichaam van zijn ziel,  
het uiterlijk van Gods  
innerlijk bestaan.

De hele schepping, de kosmos  
is dat lichaam van God -  
alwat bestaat leeft  
het leven van God :  
de sterrenhemel, zeeën, bergen,  
bomen, bloemen, dieren, mensen.  
Dat al, alles is het 'tegenover'  
van God, lichaam van Zijn ziel,  
ziel van Zijn ziel, leven van Zijn leven.

\*\*\*

De 'liefde' van God Vader/moeder  
is de Geest die van God uitgaat  
en omgekeerd heel de schepping  
mee terug wil nemen naar God  
in liefde, goedheid, schoonheid -  
in gebed, erkenning, dank en lof.  
Zo beweegt de k(heilige) Geest zich  
in de wereld, in mensen bovenal.

\*\*\*



Als mens -als ik- sta je midden  
in deze trinitaire werkelijkheid:  
je bent -ik ben- de zoon van God,  
de dochter van God - de tegenovere  
liefde-verwerkelijking van God,  
Gods beeld en gelijkenis,  
in stoffelijkheid tot stand gekomen,  
bezielde lichaam van God.

Het is aan de mens -aan mij-  
deze duizeling-wekkende  
waarheid in te zien, te weten,  
te erkennen en beamen -  
en: van daaruit toe te leven  
naar de liefdesgemeenschap  
met de Vader, de Oer GodGodin  
als goddelijke zoon / dochter.

Even wonderbaar en geheimvol  
zal het dan ook zijn:  
altijd (door God voortgebracht  
als beeld en gelijkenis)  
Gods 'tegenover' te mogen blijven  
het 'ik' dat zoon / dochter  
van God is en altijd zal blijven.

Het bewust denkend individu,  
de in stoffelijkheid en geschapenheid  
uit God geworden liefde  
te mogen zijn, draagt  
het kenmerk van eeuwigheid.

\*\*\*

Waar het om gaat, is:  
op aarde -nu op deze wijze-  
in de hemel - dan op die wijze-  
met God één te zijn en uiteindelijk  
in liefde te versmelten.

\*\*\*

De schepping, onze aarde  
is het lichaam van God.  
God woont in de aarde, zijn lichaam,  
is zelf de ziel van de aarde,  
zo als van de aardse mens.

Als mensen 'in' deze schepping  
steeds meer de 'verbindende' liefde  
worden van alles, zijn zij  
vervuld van de Heilige Geest.

\*\*\*

Staande tegenover God  
als wezen vol verlangen  
spreekt in ons de Geest in  
onuitsprekelijke verzuchtingen  
minnewoorden zinnewoorden  
om één met God te zijn.

Om deze Geest roepen wij:  
stort U voluit over ons  
zaai de lust van de liefde  
uit in onze ledematen  
en bloei op in ons hart  
als een eeuwige roos.