

WEEK 21



Weekoverweging

De Pastor

*Jezus sprak van bloemen en bomen,
van vogels en vissen - hij zal ook
dieren verlost hebben van pijn
door ze de hand op te leggen....*

De goede herder

Een herder is pas
een goede herder
als hij weet wat
goed is voor zijn schapen
en hun dit goede
doet en geeft.

Maar eerst moet hij
een goed mens zijn.

Pas dan weet hij
wat goed is.

De goede herder lijkt
op Jezus en is goddelijk.



Pastoraat

De herderspsalm tweeëntwintig spreidt het herderschap ten toon van het volk Gods: het pastoraat van de Kerk.

Het is de pastorale psalm bij uitstek, die de diepte van zending en roeping van de pastor beschrijft.

Herderspoësie is een lied: verwoording en verklanking van de pastorale werkelijkheid van kudde en herder met elkaar.

Zo gaat God om met mensen - zo gaan mensen om met God.

Dit is het hooglied onder de psalmen, het liefdeslied van God en mens om elkaar gezongen.



Pastorelle

Mijn herderinnetje,
ik baan mij een weg
door het rijpe gras
naar jouw zomerbermen.

Wilde rozen geuren
mij tegemoet als jij
mij uit de verte roept
'kom mijn geliefde'.

Ik zoek je langs de weg
van de bloeiende boom en
roep over de heuvels
'mijn liefje ik kom'.

Nu ik bij jou mijn intrek
heb genomen, grazen
de schapen dag en nacht
om ons heen - en zien

hoe jouw schaapskooike
op een kier staat
en mijn herderstaf
tegen de deur staat.



Schaapje

De grote gids geleidt mij
ik kom niks tekort

hij legt mij midden in de wei
in een bed van bloeiend gras

de tormentil staat goudgeel
te bloeien aan de waterkant

het guichelheil bloeit rood
tussen de korenbloemen in het veld

op de heide heft de gentiaan zich
als vaasje blauw naar de hemel

de adem van de wind zingt
als een herdersfluit om mijn oren

alles geurt naar mensen
en smaakt naar God

ik mag in de wei 's nachts
tegen mijn herder aan liggen

mijn kopje op zijn dij want ik ben
het knuffeldiertje van herder Jan

anderen moeten er maar tegen kunnen
als hij mij aait en kroelt

als ik de weg kwijtraak
vindt hij me telkens weer terug

de natuur is zijn huis
ik mag bij hem wonen zo lang ik leef

(naar psalm 22 'in loco pascuae')



Dierenpastoraat

De menswording van God in Jezus en in iedere mens is de weg tot de bevrijding van de dieren uit uitbuiting slavernij en discriminatie.

Daar ontspruit de universele vrede tussen mens en dier. Dieren smeken mensen om leven, ontroerend teer en teder kijken zij de mensen aan:

mens, kijk mij aan, roep mij tot leven, noem mijn naam - dit is mijn menswording in jouw ogen, in jouw hart - dit is Gods menswording in mij.

Wie gelooft dat Godin zelf de beademing is van mensen maar ook van dieren en planten, wil met hen communiceren zoals God en Godin dat doen.

God is de eeuwige herder die met herderinnetje Godin alle god-menselijke stromingen en bewegingen leidt en verbindt tot een wereldwijd pastoraat.

Basispastoraat



Als het basispastoraat
zich niet bezig houdt
met de basisbehoeften
van mens en gemeenschap,

zweeft het boven
de werkelijkheid van
dagelijkse wensen en noden
en schiet het geen wortel.

In de basale sfeer van
verlangens en begeerten
liggen de beginmomenten
van liefde tot God.

Het heiligen en verdiepen
van deze oerliefde
is het leiden van de kudde
naar de grazige weiden.

**

Als het basispastoraat
zich niet bezig houdt
met de basisbehoeften
van mens en gemeenschap,

verzuimt het zijn primaire
opdracht te vervullen
en dwaalt het weg van
de bedoeling van God.

Kerkleiders moeten minnaars
zijn van alwat aards is,
moeten milieubeschermers
zijn en dierenbeschermers.

En wie zich priester voelt
moet zich beijveren
een kenner en liefhebber
te zijn van bloemen en vogels.



Dierenrijk

De bewogenheid voor het pastoraat van de dieren komt voort uit de overtuiging, dat zij God ervaren in de liefde van mensen ontvangen

en dat de vreugde die dat losmaakt in hun zinnen en liefdegevoelens de grote liturgie van de dieren is die zij naar God toe vieren.



Pastorale zorg

Wie liefdevol en zorgzaam omgaat met de natuur en de schepping eerbiedigt, eerbiedigt God zelf want God is de natuur en de schepping.

Uit de verbondenheid met de natuur vloeit de religie en de ethiek van de mens voort. Liefde voor de natuur is goddelijke eredienst.