

WEEK 14



Weekoverweging

Uw wil geschiedde



Toen ik inzag
dat het niet gebeurde
zoals Ik het wilde,
zag ik in
dat het gebeurde
zoals U het wilde.

Ik had een klein doel
voor ogen.

U had met mij
grote bedoelingen:
niet mijn wil,
uw wil geschiedde.



Vader

zuiver mijn lippen
als ik U noem

uw naam worde geheiligd

dat ik zal doen wat U
van mij verwacht

uw rijk kome

dat ik zal zijn
zoals U mij verlangt

uw wil geschiede



Uw wil geschiede

Mijn grote
mij alles gevende
Liefde
God aan mij
gegeven
God in mij

ik wil mij
(als dat niet
veel te grote
woorden zijn)
vereenzelvigen
met uw wil

dat is niet:
geboden onderhouden
mij onderschikken
aan een bevelende
allesoverheersende
wilsbeschikking

maar samenvloeien
met uw verlangens
uw heiligheid
uw goedheid
uw hele bestaan
in liefde

samensmelten
met uw wil
willen zijn
zoals u bent
mij in eenheid
verliezen aan u



*'De wil van God
is
de liefde van God'*



God

uw wil is
in mijn wil

eeuwigheden
voor ik wil

is uw wil
in mijn wil

God

U bent in mij
om U te worden

om mij te zijn
in U zelf

U in mij
ik in U



O God, U wilt
voortdurend
één zijn met mij,
U vereenzelvigen
met mij als
uw geliefde.

U moge zijn,
uw liefde geschiede,
U moge God zijn
tot in mijn diepste
verlangen mij te geven
en U te ontvangen.



Voorzienigheid

Voordat ik was voortgekomen
uit uw liefde, bestond ik al
in uw verlangen.

Uw voorliefde voor mij
was er al, voordat ik naar
U kon verlangen.

U zag mij en voorzag mij.
Toen stortte zich uw liefde
uit in mij

en ving uw liefdeleven aan
in mij, niet om uzelf
maar om mij.



Uw voorzienigheid leidde mij,
U was zelf de weg, U was
mijn onderweg.

Al die deeltjes uren en dagen
zag U voor mij uit, richtte
U mij verder.

Omziende zie ik nu, dat U
mij de route liet volgen
die U wees.

Ik wil met U onderweg zijn
tотdat ik aan zal komen bij U,
mijn lieve God.



God

Het duizelt ons
als het bewustzijn
over ons heen komt
dat wij deel zijn
van uw pijn en strijd
en u door ons heen
uw heilsweg gaat.

Dat uw heilige wil zich
meester maakt van ons,
wij uw hartsverlangens
waardig mogen zijn.
Het juicht in ons,
dat u ons kiest
voor uw lief en leed.

Wij voelen ons vereenzelvigd
met uw leven en liefde,
één met en in u:
dat u ons sterkt om
in uw heilswil op te gaan,
vervuld van liefde voor u
en alles wat u bent.



Aanvaarding

Eenzijn met uw wil, God,
is meer dan aanvaarding
van uw scheppingsplan.

Wie ben ik dat ik zou menen
te kunnen weigeren
of te kunnen aanvaarden?

Uw wil is heilig,
is één voor alles,
is het enige wat is

want zonder dood
is er geen verrijzen
uit de dood

zonder op te staan
in een nieuw lichaam
geen nieuw lichaam.

U wilt mijn dood niet
maar alleen door te sterven
kan ik in U verrijzen.

Uw wil geschiede
op aarde
zoals in de hemel.