



**ZWERVER CHRISTI**  
(orgineel)

In oude tijden waren kluzenaars eenlingen die rond zwierven van de ene plaats die hun kluis was naar de andere maar steeds alleen waren.

Zij gingen aan de ene ervaring van God voorbij naar de andere en vonden God meetrekkend door een steeds wisselende wereld van beschouwing.

Maar toen gingen zij zich groeperen, ontstonden er gemeenschappen en gesloten claustra die hen omgaven om het ene zelfde doel te bereiken in de ene vorm.

# RHAPSODIE

over  
een zwerver  
van  
CHRISTUS



**ZWERVER CHRISTI**  
(alternatief)

In nieuwe tijden werden kluzenaars weer zwervers, maar nu zwerven zij van de ene ervaring naar de andere, van het ene levensgebied naar het andere.

Leefvormen en leefwijzen veranderen mee en zo lost zich het verschil op tussen natuur en bovennatuur, omdat in de natuur de bovennatuur kan worden hervonden.

Maar altijd zullen de verschillen zich oplossen in gelijkenissen, want hoewel los van elkaar ontstaan vinden beide versies van Zwerver Christi elkaar in de stilte.