

*Beschouwingen
over
beschouwend leven
door
Threes van Dijck
en
Jan Peijnenburg*

Pasen 2017



BINNENLICHT



MONASTERIUM

Er brandt
geen kaars
in de kluis
van een monnik

In plaats van
buitenlicht
brandt er
binnenlicht

Binnenlicht

Achter de buitenkant
van het bestaan,
achter de materiële
zichtbare kant van het zijn,
bestaat de innerlijke
onzichtbare wereld.

Al het geschapene staat
in het licht van het zijn,
in het zonnelicht dat
het symbool is van het
alles doorstralende en
overstralende licht van God.

Maar ook de spirituele
werkelijkheid, het zielezijn
van alwat leeft, is vervuld
van het goddelijk licht.
Dit nu is te zien door
schouwers en beschouwers.

Het zijn vervolgens
monniken en monialen
die hierin God zelf zien
en ervaren als persoon :
de levende, lichtende lieve
waarmee zij één worden.



Pro Deo

Achter zijn ruige baard
school hij zich in eenvoud.
Van de bijstand levend
was de stilte hem genoeg.

Hij zat dagelijks gebogen
over websitebeelden totdat
hij plotseling hierin het
beeld van God herkende.

Hij deed alles gratis uit
de mildheid van vrijgevigheid:
pro Deo - voor God zelf
en dit was zijn ' soli Deo'.