

### Het eerste elftal

Het voelde voor Piet  
voor Jan en Jack en Tom  
en de hele selectie  
van het eerste elftal

als een transfer toen zij  
Jezus zagen opstijgen  
om coach te worden van  
het hemels schouwspel.

Hoe moesten zij verder :  
niemand had de leiding,  
de training viel uit  
en de kas was leeg.

Het was op de zondag  
van de vijftigste dag  
na het vertrek van  
Jezus hun coach

dat zij in het clublokaal  
zonder enige motivatie  
bijeën zaten voor de  
degradatiewedstrijd.

Plotseling voelden zij  
licht in hun hoofd  
en het wedstrijdvuur  
laaide in hen op.

Terwijl een hemelse  
supportersschare  
het stadion volzong  
met de internationale

stormden zij het veld op.  
Zij voelden de kracht van  
Jezus in hun benen  
en scoorden er op los.

Toen wisten zij :  
Jezus coacht niet meer  
langs de lijn  
maar in ons.

Hij is de geest  
van ons spel.

Hij is het spel  
van onze geest.

Zo won  
het eerste elftal  
van Jezus  
de wereldcup.

De **P.E.S.T.** heerste van  
1934 tot 1984



**50** jarig jubileum

## Eredivisie-voetbal?

Gedurende mijn twaalf jaar durende priesteropleiding heb ik het seminarie ervaren als een sportschool : dagelijks voetbal. Nauwelijks priester gewijd werd ik als jongste speler opgesteld in het 'Bisdomelftal' dat op de dinsdag na Pasen ieder jaar voetbalde tegen bisdom Haarlem. We speelden op het hoofdterrein van Volendam, aan de Dijk.

Deze voetbalclub, genaamd P.E.S.T. (priester en sportman tevens) was in 1934 opgericht door kapelaan Bekkers, de latere Bisschop Bekkers. Deze stond langs de lijn toen ik in die wedstrijd vijf keer scoorde. Mede daardoor had ik het te danken, dat ik vrijgesteld werd als 'gewestelijk aalmoezenier van de werkende jeugd' in Helmond in 1960. Daar trof ik Willy en René van de Kerkhof. Zij waren twee misdienaartjes, die bij mij de Mis dienden in de Annaparochie. Dat gebeurde toen nog 'met de rug naar het volk'. 'Weet u hoe die twee jochies in hun toogjes en superplietjes zich achter uw rug vermaken' werd mij gevraagd. Zij hielden zich bezig met het naar elkaar toegooien van het grote altaarkussen... En dan trof ik hen weer in de vierde klas van de Nicolaasschool waar ik godsdienstles gaf. Tijdens het speelkwartier was het dan vrij voetballen. Ik kon dan de bal onder de lange toog, die ik toen nog droeg, van de ene kant van de speelplaats naar de andere meenemen zonder dat hij te zien was. Dan had ik de twee toekomstige PSV-ertjes om me heen hangen, die overal traptten waar zij meenden dat de bal kon zijn...

In 1984 bestond de club 50 jaar. Ik was toen de laatste voorzitter en speelde met mijn 54 jaar de laatste wedstrijd nog uit in Mierlo-Hout. Daar er geen tegenpartij meer was van een ander bisdom, speelden we tegen de veteranen van het Hout en wonnen we die wedstrijd nog. Deze afscheidswedstrijd was het einde van het bisdomelftal. Voor het feest stelde ik een gedenkboek samen. We leven nu 30 jaar na de opheffing van dit sportief kerkelijk hoogfeest. Oorzaak van de teloorgang : geen eigen kweek. Bisschop Marinus Bekkers had het beslist anders gewild. Nu keek ik met m'n geliefde naar Nederland-Spanje en zat zij bij mij op schoot. Wat een feest! Vandaar dit gedicht.

St. Bonifaciuslaan 14  
5643 NC Eindhoven

Jan Peijnenburg

040 - 2114956



Ter herinnering aangeboden  
aan de Leden en Oud-leden van  
**P.E.S.T. - Harlemensis**

vanwege het Zilveren Jubileum  
van MGR. W. M. BEKKERS  
(Bischofelijk Beschermheer)  
mede in verband met de aanvang  
van het JUBELJAAR  
onzer vereniging

1934 1959  
's Bosch Haarlem

„Mens sana in corpore sano!”

„Unus accipit bravium!”

„Sic currite, ut comprehendatis!”

Imprimatur

Groesbeek, 15 - 4 - '58

M. Pijnenborg, voorzitter, J. Ras, lid

### Worldcup

God houdt van voetballen  
want mensen houden van voetballen.

In één ogenblik overziet Hij  
alle speelvelden van de wereld.

Hij juicht mee om een wereldgoal  
en lijdt pijn in een blessure.

En alle hemelingen vieren de finale  
van het wereldkampioenschap mee.