

Rinie

Lieve vriend



Je had zoveel vrienden
maar had zelf niet de tijd
een echte vriend te zijn.

Ook wij wilden niet
een nabije vriend van je zijn.
Ook wij hadden geen tijd.

Toch waren we vrienden
in die wijde kring om je heen,
in die wijde kring om ons heen.



We beloven je jouw gedachtenis
levend te houden, jouw gedachten
vast te houden, jouw doen voort te zetten

opdat werkelijkheid zal blijven
jouw liefdes-hartstocht met mensen,
jouw groot familiegevoel met God.



Wil ons bezielen
en aanwakkeren.
Zit hoog te paard

om voor ons uit te rijden
en ons de weg te wijzen
naar jouw en onze God.

Rinie, heilige bisschop,
zegen ons - als vriend.