





GEMEENSCHAP



*En zo werd de lendedoek
een broek*

In den beginne

De zon was net opgegaan
de jonge nevels hingen
aan zijn lenden en vingen
aan te zingen rond de maan.

Van het vroege openbaren
bleef de siddering van leven
de zoete huivering nog even
nabeven in zijn gebaren.

In alle vroegte

Wakker wordend
van het donker
in mijn hoofd

ging ik denken aan het
verlangen van mijn schoot.
Toen werd het licht.

'If you don't use it
you will lose it'



Zones

Alwat in het menselijk lichaam beweegt ondergaat de doorbloeding en doorstroming van leven waardoor kracht en energie ontstaat en het leven zich ontvouwt.

Spiere die niet gebruikt worden verhard en verstarren en krimpen. Als zij dan gebruikt worden functioneren ze niet en doet het verkeerde pijn.

Het onderhouden, het soepel houden van het scharnieren van botten en weefsels is voortdurend nodig om prettig te bewegen en te genieten.

Ook voor de groei en ontwikkeling is training en regelmatig gebruik nodig. Bovenal om lichaam en geest als een ziele-eenheid tot ontplooiing te brengen.

De erogene zones van het lichaam zijn bij uitstek het gebied, waar de natuurlijke wisselwerking zich voltrekt tussen lichaam en geest.

Waar de seksuele werking wordt tegengehouden of lamgelegd, droogt het lichaam uit en verschrompelt de ziel.

Zij vragen voortdurend om een samengaan en in elkaar opgaan, omdat daar het scheppingswonder plaats vindt van eenwording en wederkerigheid:

daar ontspringen de bronnen van vreugde, lust en liefde, daar worden nieuwe werkelijkheden, nieuwe werelden en steeds weer nieuwe mensen geboren.



Lichamelijke prikkels en geestelijke impulsen vloeien samen in één totaal begeren: om met elkaar te versmelten en op te rijzen in één grote eros.

De eros welt op uit lichaam en geest, uit het diepste ziele-leven waar de oer-bronning van alle bestaan ten diepste wordt ervaren: God.

Het is aan de mens zelf deze passies te evolueren en te cultiveren, deze diepst-menselijke gevoelens tot groei en bloei te laten komen.

Dit speelt zich af in het innig spelen van mensen met elkaar en het innig zijn met zichzelf - en deze levenslange massage van lichaam en ziel is goddelijke eredienst.



Natuur wordt bovennatuur

Het instinctieve van de natuur is de basis van het geestelijke. In de liefde wordt de mens verheven tot de bovennatuur. Door de ontplooiing van de hele humane werkelijkheid wordt bovennatuur natuur.

In de minne ontwikkelt zich een nieuwe dimensie, de ethische die de natuurlijke schoonheid opheft tot bovennatuurlijke goedheid. Het is de bovennatuur die aan het dierlijke in de mens het hoogmenselijke toevoegt.

Niets van het natuurlijk begeren, het dorsten naar liefde, het hongeren naar lust hoeft te wijken voor de groei naar volkomenheid, die de nieuwe werkelijkheid van de natuur wordt: de nieuwe mens.

Bovennatuur wordt natuur



God

Jij

mijn spelvreugde

Ik ben zo blij
en dankbaar
voor alle uren
en momenten
van onkuisheid
waar mijn leven
vol van was.
Het waren de
hoogtepunten
in de zomer
van mijn bestaan.

Het zijn de
herfsttinten die
mijn dagen kleuren,
warrelend leven
als bladgeritsel
onder de storm
van de hartstocht
die mij levend
houdt en meevoert
naar uiteindelijke
gemeenschap met jou.

Onkuisheid is zo
vol van heimelijkheid
en onverschilligheid,
zo eigenwillig
en opzwepend.
Mijn lichaam
neemt mijn geest
willoos verliefd
mee naar de
bronnen van
het genot.

Meer dan waar
of wanneer ook
ben jij daar
spel en vreugde:
meer dat buiten
zijn oevers treedt,
fontein steigerend
als een niet
te temmen paard.
Onkuis God,
hoe heb ik je lief.

En telkens weer
die hoge emotie
in de diepte,
het lekkerste
en lustigste
dat het lichaam
biedt aan de geest,
wanneer je door
menselijke wetten heen
mag uitbreken
naar God.



*'Niet wat de mond ingaat,
verontreinigt de mens'*

(Matteüs 15, 11)

Koosjer

In de Joodse cultuur
is het eten van reine spijzen
en op een zuivere manier leven
eredienst aan God.

Maar spijzen waren pas rein
als zij gereinigd waren
en mensen pas zuiver
als zij gezuiverd waren

terwijl spijzen al rein
zijn van zichzelf
en mensen al zuiver waren
zonder gezuiverd te worden.

Zo werden mensen onrein
(in eigen en andermans ogen)
wanneer zij zich onttrokken
aan de zuiveringsriten.

Door waarden om te keren,
wordt de natuur ontwricht:
wat heilig en ongeschonden is,
wordt ontheiligd en ontwaard.

Zo wordt besnijdenis van mannen
(en vrouwen) een verbetering
van de schepping geacht, terwijl
het er de verminking van is.

Zo moest tot uitdrukking worden
gebracht de overgave aan God,
terwijl het een onttrekken is
aan de scheppingswil van God.

De heidenen waren de onbesnedenen,
terwijl zij goddelijk en
natuurlijk de heiligen zijn
in hun onbesneden natuur.



*'Wat de mond uitgaat,
verontreinigt de mens'*

(Matteüs 15, 11)

Kuis

In de christelijke leer
is onthouding en onthechting
aan seksualiteit een vorm
van heiligheid en deugd.

Genieten van erotiek en seks
is leven volgens de natuur.
Dat is de originele deugd
van kuisheid en zuiverheid.

Vrijwillige of verplichte
ontzegging van genieting
is onkuis, onnatuurlijk
en tegen de eredienst aan God.

Zij die zinnelijk zijn, zijn
de aardewezens zoals zij
zijn geschapen, om daaruit
zich op te richten naar God.

Door waarden om te keren,
wordt de natuur ontwricht:
waardoor kuis onkuis heet
en men in schuld gaat leven.

Om maar niet moeilijk te doen,
blijven we tegen de kerk in
van onkuisheid spreken waar
de echte kuisheid wordt bedoeld.

Deze is gerechtig en waardig,
zal geen liefde stelen of
de schoonheid van het leven
beschadigen en tenietdoen.

Deze onkuise kuisheid bloeit
als een roos tussen distels
en doornen in de hand van
God die haar schiep.



Goddelijke gave

Seksuele ontwikkeling
heeft te maken met
zelfwerkzaamheid.

Het (nog) instinctieve
in de kinderjaren
opkomende gevoel

is geladen met
intuïtie van wat
komen gaat.

En de eerste associaties
van beelden en symbolen
doen het vermoeden rijpen.

Zelfs geur is al een
geleidend spoor naar
volwassen rijping.

Belangrijk zijn die
eerste kinderervaringen
en de overgave daaraan

voor de groei en
ontplooiing in de
jaren van volwassenheid.

Zij zijn zaden van
liefde, vingeroefeningen
van het liefdesspel.

Het zijn de leuke
ludieke momenten
van experiment

om vooraf aan
schroom en schaamte
spelend kind te zijn.

Dit correspondeert
over de lange boog
van jaren en tijden heen

met de bejaarde jaren
want jong geleerd
is oud gedaan.

Wanneer je als kind al
seksueel en sensitief
en erotisch tot leven komt

zul je dat op hoge
leeftijd nog zijn
en dan nog jong zijn.

Dan zul je heel je
lange leven kunnen blijven
genieten van God.



Goddelijke opgave

Seksuele zelfontplooiing vraagt om zelfbeheersing - om de essentie te verwerven.

Om seksualiteit als een fysiek gebeuren te laten worden een liefdesgebeuren.

Deze zelfbeheersing is niet een afremmen of bedwingen maar een geleiden en richten.

Opdat de geest erin kan binnengroeien en het een zielegebeuren kan worden.

Dan krijgt het de betekenis van 'menselijke seksualiteit' en wordt zij bron van liefde.

Dan wordt zij 'goddelijke seksualiteit' die stroomt als bron van heiligheid.



Herschepping

Ik zoen je
toddatt je
mijzelf wordt.

Ik versmelt
met je toddatt
ik jou word.

Als uitzondering
regel wordt
leef ik in jou.

Als regel
uitzondering wordt
leef jij in mij.

Dan zal ik
je man zijn en
jij mijn vrouw.

Dan zul jij
mijn man zijn en
ik jouw vrouw.



Voltooiing

Eens zal alles zich
helen wat verdeeld werd
in de tijd.

Eens zal alles weer
één en Al worden
in de eeuwigheid.