





STRELING



Zinnelijkheid
is het gevoel
van God

Beminnen

Als ik mij zinnelijk voel
denk ik aan God -
als ik aan God denk
voel ik mij zinnelijk

Als ik niet bidden kan
kan ik niet vrijen -
als ik niet vrijen kan,
kan ik niet bidden

Illustraties: Rolf Lidberg



Fantasmata

Dromen nachtbeelden van de geest dringen diep door in je wezen tot in je zenuwstelsel toe.

's Morgens moeten die worden weggewassen weggespoeld weggezuiverd om ziel en lichaam weer te 'schonen'.

Dan pas kan je lichaam en je geest vrij worden, open komen voor het zuivere leven van een nieuwe dag.



Voortplanting

Zo gauw ik wakker word
wil ik mij groot en hoog
opheffen tot U Vader hemel

mij sterk en diep
planten in U Moeder aarde
schoot van leven

mij planten in U Levende
nij voortplanten in leven
om leven te zijn

voor levenden
voor alwat groeit en bloeit
voor mensen jong en oud.

Zo gauw ik wakker word
wil ik mij groot en hoog
opheffen naar jou, liefste

mij sterk en diep
planten in jou
schoot van mijn schoot

om geplant te staan
in de levende God
en van God te leven

die beweegt in
jouw lichaam en
ademt in je ziel.



Zaad

het gaat niet verloren
wanneer het vloeit en
uitgezaaid wordt:
het is de bouwstof
van de liefde

het richt je op
in begeerte en laat
de zoete duizeling
in je achter van
een liefdesdroom

het leidt naar de ander
het brengt terug naar jezelf:
zo bouwt zich het
lichaam van de liefde
waarin de ziel woont

het is geest
lichamelijk zaad is
geestelijk zaad:
kiem van vrede
vonk in het hart

Zaden van toekomst



Zaden van toekomst

Lieve vrouw
je lijkt wel
uit liefde, geweven.
Daarom ben je
zo sterk.

Het kiemzaad
van je leven
zal uitkomen
als een droom
die werkelijk wordt.

Het zaad van je ziel
zal kinderen krijgen
want het is
gezaaid in
mensenharten.



Het zaaibed van de liefde

Levenszaad

Ik draag als
een tweeling van God
jouw lieve ballen
in mijn hand.

Ik kijk je aan,
mijn ogen blijven
rusten op jouw
schatten van leven.

Al de miljoenen
zaadjes leven
bewegen in jou
als een heelal

vol licht en kracht
en ieder lijkt op jou,
jij bent ieder
en ieder is jij.



Ook al worden zij
niet als kind geboren,
zij komen tot leven
in jouw tong

die danst en zingt
en mij bemint.
Zij zijn in je glimlach
de stille glinstering.

Als een sterrenregen
in je ziel zijn zij
de oerkracht van je
scheppend wezen.

Speels zaaien zij zich
in mijn hand
als jouw grote minnaar
mij streelt.

Ik kus je ballen
die mij toelachen
en blozen als de
wangen van God.