





BEVRUCHTING



En zo bloeit het stuifmeel

God dank

voor het mooie lichaam
van de mensheid
waarin ik wonen mag
waarin U woont met mij

voor het mooie lichaam
van mijn geliefde
waarin ik wonen mag
waarin U woont met mij

Wees mij

noem mij je lichaam
ademhaling van je ziel
geef mij je naam

woon in mijn lichaam
adem mijn leven
draag mijn naam

Kiemend leven

Mijn lichaam
bevruucht mijn ziel
mijn ziel
bevruucht mijn lichaam



Blijerik

Ik word blij
van jou
als ik jou
blij maak.

Ik word lief
van jou
als ik jou
lief maak.

Ik word dronken
van jou
als ik jou
drink.

Ik word vol
van jou
als ik jou
eet.



Oerfruit

Wat aan je appelaar
ontspruit, is de vrucht
van je schoot: fructus
ventris tui: jij.

Daar kiemt je liefde
groeit je zelf: jij
mijn lief, gezegende
onder de vrouwen.

Fruit voor mijn mond
liefdeverzadiging
als ik van je eten
en drinken mag.



Ochtend- gloren

bijslaapje
deze nacht
je wekt me
op te staan

speels kijk je
over de rand
van het bed
en licht

ik streef
je hoofdje
en word
klaar wakker



Babytje

in slaap
gewiegd
in doekjes
gewikkeld

net uit je
badje blozend
met bolle
wangetjes

ik geef je
een kusje
in mijn
kruisje



Morgenzang

Vogel die zich opricht
in zijn kooi om te ontsnappen.

Het deurtje staat op een kier.
De sprong in de ruimte lonkt.

Ik hoef mijn hand maar uit
te steken en ik heb hem.

Ik laat hem pas los als hij
voor mij heeft gezongen.



De rose droom

ik voelde me
de vrucht
van je schoot

wie zou ik zijn
als jij mij
niet baarde