



## Kerstrozen op de ziekenzaal

\*\*\*

## Wiegekind

In de liefde  
mag je kind zijn.  
Het kind  
dat je in jezelf  
hebt bewaard  
wordt dan  
opnieuw gewiegd.

Geen wonder  
dat God  
als kind geboren  
wilde worden:  
om door de mensheid  
steeds te worden  
gewiegd.



## Dank je wel

ik heb een kamer  
op het zuiden  
met een tapijt van  
bloemen aan mijn raam

een vast plekje  
in de kapel  
een eigen stekje  
in de zon op het balkon

zo kan ik over  
laaghangende mist en  
donkere wolken heen  
het grote Lichten zien

en telkens staan er  
bloemen te bloeien  
in de hand van wie  
ze aan mij geeft

nu ga ik kijken  
of er een Ster  
stil zal staan  
voor jou en mij

## Dank je wel



**Nog**

heeft iedere dag zin  
want de zusters  
zijn engelen van liefde

**Nog**

word ik licht  
van lichte mensen  
en lichte muziek

**Nog**

weet ik God  
troostend in de kapel  
en de ziekenzaal

**Nog**

blijven wij  
liefdevol in  
elkaars gedachten

**Nog**

is de dennengeur  
vol van groene  
jeugdherinneringen

**Nog**

is Kerstmis  
feest van vrede  
in ons hart



## Ook nu

Ook dit jaar weer  
zet mijn familie  
beelden van licht  
en woorden van vrede  
om mij heen  
want het wordt Kerstmis.

Ook een kleine stal  
is groot genoeg  
om het grote Licht  
te herbergen -  
en ieder hart kan  
kribbe van de Liefde zijn.

Ook in een rolstoel  
die met zachte hand  
wordt voortbewogen  
naar het Licht,  
kan het lied van  
engelen weerklinken.

Ook nu weer zullen  
wensen door de ruimte  
zweven - als sterren  
even stilstaan  
boven de plaats waar  
het Kind wordt geboren.



Weer zullen  
sneeuwkllokjes luiden  
weer zullen er bloemen  
op de ruiten staan.

Weer zal het hart  
van God als een lied  
van vreugde  
in ons slaan.

Weer staat er een ster stil  
boven een stal  
en klinken stemmen  
uit een ver verleden.

Weer vonken lichtjes  
door de lange gangen  
weer zijn de tafels  
gedekt met vrede.



Al zou ik niet meer weten  
dat jij het bent,  
mijn hart zal sneller slaan  
als ik je zie.

Al zou ik vergeten zijn  
dat God naast mij gaat,  
toch zal ik Hem voelen  
als jij mij aanraakt.

Al zou mij de zin ontgaan  
van de lichtjes alom,  
in de warmte van je ogen  
zal ik het kerstkindje zien.



mij is de stilte  
van de nacht  
het woord zwijgt  
in mijn mond

nog slechts echo  
van de eeuwige  
is hoorbaar  
in de verte

ik ga in jouw licht  
en kus je handen  
wees getroost  
ik ben al over