



# De geboorte van het geloof

\*\*\*

## Credo

Ik geloof in God  
de Vader  
die al van eeuwigheid  
lijkt op zijn Zoon  
Jezus.

Ik geloof in de  
onzichtbare Liefde  
omdat ik weet  
hoe groot de  
zichtbare liefde is.

Ik geloof in de  
heilige Geest  
van God omdat de  
geest van de mens  
goddelijk is.

## *Wekillustraties*

Kerststal van St. Jan's Basiliek  
te 's-Hertogenbosch



## Het Woord

In mensenwoord  
klinkt de stem van God.  
Hij spreekt zich uit  
naar kleine mensenmaat.

Maar al die stemmen samen  
zijn het eeuwig Woord,  
het eeuwigdurend fluisteren  
van Vader Zoon en Geest.

Plotseling is het  
Hoge Woord er uitgekomen:  
'Emmanuel' - Zijn Naam  
God met ons.



## De volheid der tijden

Christus was  
vol van mens.  
Christus was  
vol van God.

Het menselijke  
en goddelijke  
verscheen  
in Christus

zo ten volle  
dat van hem  
op Goede Vrijdag  
gezegd werd

'Ziet dé Mens'  
en vervolgens  
'Hij is waarlijk  
dé Zoon van God'.

Dat nu met Kerstmis  
zijn menselijkheid  
en goddelijkheid  
in ons worde geboren.



## Ontvangenis

Maria heeft  
ontvangen van  
de Heilige Geest.

Zij heeft  
ontvangen  
de Heilige Geest.

Zij werd  
vol van  
de Heilige Geest.

Haar kind  
was vol van  
de Heilige Geest.



## Dit is mijn lichaam

Ik ben het kleine lijfje  
dat in doekjes gewikkeld  
ligt in de kribbe.

Ik ben het jongenslijf  
dat onomwonden  
ligt in bed.

Ik ben het mannenlijf  
dat in een lang gewaad  
ligt in de olijfhof.

Ik ben het grote lijf  
dat in windsels gewikkeld  
ligt in het graf.

Dit is mijn lichaam



## Eucharistie

Kleine woordjes mogen  
gedachtenisjes zijn  
bij Jezus' geboorte -  
als tedere aanrakingen  
van het kleine lijfje  
in onze armen.

Tinteling van vreugde  
om het pas geboren  
leven en bewegen  
van Jezus die zo  
kleinmenselijk werd  
in ons midden.

Kleine lekkere hapjes  
op het kerstfeest  
die zullen worden  
de maaltijd van  
de mensheid in  
gebroken brood.



*'Vol zijn  
hemel en aarde  
van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge!'*

## Kerstmis

Vol van vroeger -  
even wordt  
het kind in ons  
gewiegd.

Vol verwachting  
kijken wij  
met nieuwe ogen  
naar onszelf

Vol lief  
hebben we elkaar -  
zingt het  
in ons hart.

Vol vertrouwen  
ontsteken we samen  
het nieuwe licht.  
Een Zalig Kerstmis!

## Nieuwjaar

*'Gezegend hij  
die komt  
in de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge!'*

Gezegend wij  
die vrede stichten  
in Gods naam.  
Een Zalig Nieuwjaar!





Verheugt u in de Heer te allen tijde.  
 Nog eens zeg ik: verheugt u!  
 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij.  
 Weest onbezorgd. Bij alles moeten uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Tenslotte, zusters en broeders, houdt uw aandacht gevestigd op alwat waar is, alwat edel is, alwat rechtvaardig is en rein, alwat beminnelijk en aantrekkelijk is, alwat deugd is en lofwaardig. En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd en wat gij van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

*(Filipp. 4, 4-9)*

Alwat menselijk  
 en wenselijk is

Alwat geestelijk  
 en feestelijk is

Alwat prachtig  
 en krachtig is

Alwat zwierig  
 en plezierig is

Alwat rechtaardig  
 en rechtvaardig is

Alwat heerlijk  
 en begeerlijk is

Alwat veilig  
 en heilig is

Alwat zinnig  
 en aanminnig is

Alwat aardig  
 en waardig is

Alwat welgevallig  
 en liefvallig is

*En mogen alle dagen en dingen nieuw zijn in dit nieuwe jaar.*