



...een goed heilig man...

### Mysterie van het geloof

Als het wonder niet meer  
kan in de verbeelding,  
vervloeit de levensdroom.

En wat is het leven zonder  
droom, fantasie, bijgeloof  
als het geloof ontbreekt.

Wat zich heden ten dage  
afspeelt, raakt de hele  
geestelijke werkelijkheid.

Heiligenverhalen gewagen  
van wonderbare genezingen,  
inzichten en gebeurtenissen.

Het is de wijsheid van eeuwen  
die wordt doorgegeven om de weg  
te vinden in de toekomst.

Dit zijn de schitteringen van  
het eigenlijke levens-mysterie  
die steeds verwondering baren.

Zij vormen het bindweefsel  
van een leven in hoop en  
verwondering een leven lang.

Het geloof in Zwarte Piet  
is even wonderlijk als het  
geloof in Sinterklaas.

Zij hebben de sleutels  
in handen om het raadsel van  
het leven te ontsluiten.

Het zijn de kinderen die  
nog niet gedomineerd door  
rationaliteit, dit weten :

dat er achter het zichtbare  
een werkelijkheid schuilt  
waarin (van) alles mogelijk is.

Wanneer deze illusoire  
werkelijkheid wordt ontkend of  
bestreden, houdt leven op.

## Sint Nicolaus

De mythe die rond Sinterklaas  
is blijven voortbestaan,  
is de surprise.

Maar hoe kende hij iedereen,  
wat stond er in zijn grote Boek,  
waar kwamen zijn gaven vandaan?

Uiteindelijk is hij helemaal  
vercommercialiseerd  
en vermaterialiseerd.

Bestond zijn heiligheid niet  
vooral in armenzorg en liefde  
voor het kleine en kwetsbare?

Alleen aan zijn ambtskleding  
van mantel mijter en staf  
is hij nog te herkennen.

En aan het feit dat hij eraan  
hecht, dat zijn eerste zwarte  
volgelingen hem vergezellen.

Maar nu bemoeit de politiek  
en het groot publiek zich ermee  
wie bij zijn escorte behoren.

Geen zwarte pieten meer  
want dat zou alle zwarten en  
donkergetinten discrimineren,

terwijl zij aanvankelijk  
de erewacht en uitverkorenen  
waren van de heilige bisschop.

Ook omdat zij het dichtst bij  
de mede-armen en behoeftigen  
stonden van de maatschappij.

## Heilige Nicolaus

Bisschop (van de R.K.Kerk)  
was hij, Aartsbisschop zelfs  
van Myra in Azië rond 345.

Heilige omdat hij arm was  
en alles weggaf wat hij had  
aan armen en behoeftigen.

Die armen waren veelal  
(ook in die tijd al) de  
migranten en allochtonen.

Zij waren slecht gekleed,  
hadden nauwelijks te eten en  
te drinken en waren werkloos.

Nicolaus zei : kom jongens,  
jonge mannen, kom mee met mij  
en help mij een beetje.

Voor hen was het een grote eer  
met de bisschop op te mogen  
trekken 'in zijn waardigheid'

hun para-liturgische outfit  
om als jonge edellieden  
de viering op te luisteren.

Zo mochten zij de autochtone  
evengoed als de allochtone  
kinderen eens per jaar verrassen.

Hoe hield Nicolaus van hen  
als de geroepen en waardigen  
zijn volgelingen te zijn

en de verkondigers van de  
waarheid dat ouders ieder jaar  
weer leren geloven van de kinderen.

## De heilige man

Het kerkelijk feest van de Heilige Nicolaus op 6 december de dag van het stille kindergeluk

is de show geworden van de rijke concurrentie tussen kinderen op de speelplaats en in de klas.

Weg de droom, weg de illusie, weg gevoelens van mysterie en de mythe van geluk voor iedereen.

En dan volgt Kerstmis : de geboorte van het goddelijk menskind. Maar dan is daar de Kerstman

die geheel niet meer lijkt op zijn voorvader de Kabouter en voorgoed de bossen heeft verlaten.

Intussen leven we in een land van kibbelende en stechelende hollanders die de draad kwijt zijn.

Nu dromen kinderen niet meer van hem en huiveren zij niet meer voor zijn wijze bestraffende vinger.

Maar misschien begint de leegte nog eens te schreeuwen om verleden en vervulling uit de oudheid :

Het Oud-testamentische Hooglied, het liefdeslied van God met de mens zal gezongen blijven worden :

Het Bruidje is een 'black beauty'. Zij zegt : al ben ik donker, toch ben ik mooi, ik een negermeisje.

## Sinterklaasje

Maar nu Sinterklaas niemand anders meer is dan een verklede oude man met witte baard,

een goede sul, niet zo helder meer van geest, aandoenlijk door zijn stunteligheid,

verdringen mediamieke mannen en publiekelijke vrouwen zich om hem om het spelletje mee te spelen.

Maar aan de overzijde roepen gelovigen van weleer 'asjeblijf, geen witte pieten rond de Sint'!

Dat zou klinkklare onzin zijn, ontwrichting van de werkelijkheid en buitengewoon onhistorisch.

Wat een geloofsfeest was, is een rijke lui's poppenkast geworden over de rugjes van de kinderen heen.

Nu zingen zij niet meer van de zak van Sinterklaas - jongens, jongens wat een baas - want dat is te pikant!

Ook de juten zak is niet meer aan te komen. Wie nu in een plastic zak wordt gestopt, kan zomaar stikken.

De Sint rijdt niet meer over de daken, de klomp wordt niet meer gezet onder de schoorsteen met het verlanglijstje

dat Sinterklaas leest terwijl zijn paard zich tegoed doet aan zijn bosje wortels. Oud lastdier, arme schimmel.

Lieve Sint

Als priester mocht je  
geen vrouw of geliefde  
hebben en als bisschop  
al helemaal niet.

Dat was nu net zo mooi  
en fijn voor je geweest  
omdat je zo'n goede en  
zo'n allievere man was.

Was je zo ernstig geworden  
uit gemis dat je kinderen  
ging leren braaf te zijn en  
lief voor papa en mama?

Je gaf het voorbeeld van  
liefde en vrijgevigheid  
door alwat je had en was  
aan anderen te schenken.

Dat er in onze dagen op je  
verjaardag cadeautjes en pakjes  
werden gegeven als surprises  
om elkaar ermee te verrassen,

dat men dan lieve gedichtjes  
en rijmpjes voor elkaar maakte,  
was de ziel van het feest  
en helemaal in jouw geest.

Misschien wordt er nu wel  
veel getwitterd en worden er  
kleine woordjes rondgestrooid  
in plaats van pepernootjes,

maar toch : zouden rijken  
armen nu verrassen, geld en  
mooie dingen geven om te kunnen  
blijven geloven in de goedheid?

Zouden zij die (voor) Sinterklaas  
spelen, ook willen delen...  
zoals jij dat deed, geholpen  
door heel je zwarte gevolg?

Je was kind met de kinderen,  
eenvoudig met de kleinen,  
arm met de armen maar ook grappig  
met je mooie zwarte pieten en pietas.

Of moeten zij/wij eerst weer  
iets van jouw goedheid en  
heiligheid terugkrijgen wanneer  
je klopt op de deur van ons hart?

Lieve heilige Jezus-man, neem ons  
bij de hand om ons terug te voeren  
naar de bron van liefde  
die God is.

