

Lift

voor

Youri van Gelder

Youri, proficiat!

Je hebt goud gewonnen, zelfs meer dan dat.
Je hebt de 'kostschool-discipline' van de
Olympische Spelen doorbroken. Je bent een hervormer,
zo zul je de geschiedenis ingaan.

Als een uitbarsting van vreugde niet meer mag,
is het spel over. Jij hebt hoog spel gespeeld,
maar gewonnen!

Ik zeg je dit als 'priester en sportman tevens'.
Zo heette het voetbalelftal van Bisdome den Bosch :
PEST - door Bisschop Bekkers in 1934 opgericht.
Hierin speelde ik 25 jaar lang de jaarlijkse
wedstrijd. Dat was dan een explosie van harts-
tocht, drank en plezier. Als 54-jarige speelde
ik de laatste wedstrijd nog mee in een gewonnen duel.
Helaas moest ik toen, bij gelegenheid van het
gouden jubileum van de club, als laatste voor-
zitter de opheffing verrichten. Er was geen
eigen kweek geweest...

Youri, proficiat!

Je hebt -onbedoeld- een cultuuromslag gemaakt :
naar de jeugd van de toekomst. Zo zal sport en
spel weer samen kunnen gaan - zoals het leven is.
Voel jezelf een overwinnaar, terwijl je een
verliezer lijkt. Zo verging het ook mij, als 23-jarige.
Terwijl de grote bonzen zaten te feesten op het
seminarie, moesten de studenten studeren op hun kamer.
Uit verzet haalde ik toen in de late avond de hele
boel overhoop en ontstond er grote onrust : chaos .
maar niemand werd daardoor geschaad. De president
dreigde mij naar huis te sturen, wat op het nippertje
niet doorging... omdat het een grap was.... maar
eigenlijk was het een verzetsdaad! Niet lang daarna
stortte het systeem in. Wel werd ik van het veld gestuurd.

Youri, proficiat!

Je hebt -ongewild- de weg geopend naar 'vrijheid',
wat geen ongebondenheid is maar verbondenheid :
met waarden om de sport heen, met het leven zelf.
Ben maar trots op jezelf, Recht je in de ringen!

Groet en goede moed!

Jan Peijnenburg

