

AFSCHEID

Ik wil bij een begrafenis of een dankdienst ten afscheid er aan denken dat de overledene nu afscheid neemt van ons.

Achter de schaduw van de dood schijnt door gevouwen handen heen het licht van de verrijzenis en zie ik de verrezenen lichten.

En daarom spreek ik de levende aan, persoonlijk, hier en nu, en zeg ik nog mijn liefste woorden.

Ik wil mee-verrijzen en ter gedachtenis voortleven met een hart van eeuwigheids-licht.



Onder de schaduw Zijner hand verborg Hij mij.

ies. 49 : 2



JEZUS

Vandaag wil ik de hele dag bij 'U' (zeg ik, omdat U zo groot en heilig bent) - bij 'jou' zijn omdat je zo lief bent.

Mag ik naast je gaan of mag ik bij U zijn om iets van uw grootheid en heiligheid aan te kunnen raken?

Mag ik je hand vasthouden, mijn hoofd tegen U aan leggen en dan van je horen dat je van mij houdt?

Vandaag wil ik de hele dag uw dochter zijn, je zusje en vriendin. Ik heb je zo ontzettend lief als God.



In ons ruim
ademt de bron
die aanzwelt tot
een stroom van leven.

Kom mee, we verlaten
de binnenwateren
om in te schepen
naar volle zee.

We zetten de lichter
op de steven -
hoe dieper het duister
hoe heller het licht.

Kom mee aan boord,
samen wagen we het,
om de zee te zien lichten,
uit te varen in de nacht.