



**Dat ik**  
als een blad en een bloem  
op het water, zal staan  
als een blad en een bloem op Uw Wezen,....



## RETRO

Het blijft onbegrijpelijk dat aan de lelijkste dingen de mooiste namen, namen van mensen worden gegeven.

Tornados, alles verwoestende stromen, orkanen die hele dorpen wegvagen krijgen gewoon een persoonsnaam.

Stoere namen maar ook lieflijke vrouwnamen. Is dat om de ellende een menselijk gezicht te geven?



Toen 'Isis' opdook, die mensen onthoofde, reageerde men geschrokken van deze naam die een godinnenaam was weleer.

Men haastte zich, verder alleen nog te spreken van de afkorting hiervan door er de naam I.S. aan te geven.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog droegen de Duitse soldaten een metalen gesp op hun riem. Daar stond op 'Gott sei mit uns'.

Met die gesp kon je iemand doodslaan 'In naam van God' en de holocaust naar believen op straat voltrekken.



Huiveringwekkend is het dat reeds eeuwen lang in de gebeden en gezangen van de Katholieke Kerk in de Geloofsbelijdenis, het Credo

steeds vermeld wordt, dat de kruisiging van Jezus geschiedde 'onder Pontius Pilatus' de wrede Romeinse bezetter die Jezus liet

geselen aan de martelpaal, vervolgens een doornekroon in zijn hoofd liet slaan, daarna hem vastspijkerde aan het kruis dat in het gat werd gedumpt.

Wat, wanneer er in de Sabbath-viering in de synagoge zou worden gememoreerd, dat er drie miljoen Joden vergast zijn: met de toevoeging 'onder Adolf Hitler'?

De aanwezige gelovigen zouden het uitschreeuwen en huilend weglopen, wanneer die naam eenmaal in hun heilige tempel zou klinken.



Hoe misplaatst kunnen woorden en namen over de wereld gaan bij gebrek aan taal-inzicht, zorgvuldigheid en feeling, zoals nu de naam Corona.

Taalverbastering is een eigen soort virus dat de geest aantast en alleen door desbetreffende disciplines kan worden bestreden. Wat 'betekent' corona?

'Corona' de krans om de zon, de goddelijke die licht en warmte uitstraalt en leven geeft, zo mag deze pandemie nu heten.

'Corona': krans als sieraad, als hoogste schoonheid, gouden kroon rond het hoofd van een heilige, teken van goddelijkheid.

Of in de betekenis van een halve cirkel waarin mensen als vierende biddende gelovigen zich scharen rond het altaar.

'Corona' heeft een lange religieuze voorgeschiedenis: meer dan 80 keer komt dit woord voor in de Bijbel. Eenmaal 'corona spines': doornekroon.

Deze laatste betekenis zal de farmacie pijn doen en hoofdpijn bezorgen want men is uitgegaan van 'vorm' en 'beeld' van het virus, niet van de taalbetekenis.



Geen 'lieflijk' benaming voor wat de wereld en de mensheid ontwricht, maar een woord van duiding zoals de naam 'Retro' zou kunnen zijn.

Deze krachtterm is ontleend aan de uitspraak van Jezus, toen hij zei 'Vade retro satana (Matt. 16, 23) Ga weg - achteruit ermee.....