

## **Weekgedachte**

O-Antifonen in de week voor Kerstmis



### **De donkere dagen**

O Wijsheid,  
die uit de mond van de Allerhoogste  
bent voortgekomen - die reikt  
van het ene tot het andere einde  
en alles met kracht en zachtheid beschikt:  
kom om ons te leren  
de weg van het inzicht.

Dat allen die van uitersten leven  
zich in vertrouwen mogen overgeven  
aan de harmonie van Gods Woord:  
zij die het onzichtbare willen zien,  
zij die lijden aan hun onvolkomenheden,  
zij die onmogelijke idealen nastreven,  
zij die meer willen liefhebben dan kan.



O Adonai,  
Herder van het huis van Israël,  
die in de brandende braambos  
verschenen bent aan Mozes en hem  
op de Sinaï de Wet hebt gegeven:  
kom om ons te verlossen  
met uitgestrekte arm.

Dat allen in wie het vuur van de liefde  
is gedooft, in aanraking mogen komen  
met de warmte en het licht van God:  
zij die in de kou zijn komen staan,  
zij die ieder houvast hebben verloren,  
zij die vastzitten in eigen onvermogen,  
zij die van God niets kunnen voelen.





O Wortel van Jesse,  
die als een herkenningsteken  
staat temidden van de volken,  
voor wie de koningen verstommen,  
tot wie de ongelovigen bidden:  
kom om ons te bevrijden  
en talm niet langer.

Dat allen die ontworteld zijn  
uit hun eigen cultuur van volk en religie,  
hun eigen wortels mogen hervinden:  
zij die het gouden kalf van de welvaart aanbidden,  
zij die meegesleurd worden in de vervreemding,  
zij die het geweld van de macht nastreven,  
zij die niet geloven dat zij geloven.





O Sleutel van David  
en scepter van het huis van Israël,  
die opent en niemand uitsluit,  
die sluit en niemand openbreekt:  
kom en voer de gedetineerde weg  
uit het huis van bewaring waar hij zit  
in duisternis en de schaduw van de dood.

Dat allen die opgesloten in zichzelf  
of buitengesloten in kerk en maatschappij  
de sleutel naar de vrijheid zullen vinden:  
zij die als priester voor de liefde kozen,  
zij die om hun geaardheid, hun geslacht,  
zij die om hun huidskleur, hun afkomst,  
zij die om hun keuze de vrijheid is ontzegd.





O Oosterlicht,  
schittering van het eeuwig lichten  
en zon van gerechtigheid:  
kom en verlicht hen,  
die weggezonden in duisternissen  
door de dood  
zijn overschaduwd.

Dat allen die door een donkere tunnel  
moeten gaan, zullen worden binnengeleid  
in een wereld van licht:  
zij die geen zin hebben om op te staan,  
zij die te lijden hebben van depressies,  
zij die zich vergeten en verloren voelen,  
zij die uitzichtloos wachten op werk.





O Koning  
van de volkeren en hun grote verlangen,  
hoeksteen die uit verscheidenheid  
een nieuwe eenheid smeedt:  
kom en red de mens  
die Gij gevormd hebt  
uit aarde.

Dat allen die hopeloos en hulpeloos  
alleen staan in hun verdriet  
door God zelf worden opgetild:  
zij die ongeneeslijk ziek de dood zien naderen,  
zij die voor het leven gehandicapt zijn,  
zij die ten prooi gevallen zijn aan verslaving,  
zij die verscheurd worden door angst.



O Emmanuël,  
onze Koning en Wetgever,  
verwachting van de volkeren  
en hun Verlosser:  
kom om ons te verlossen,  
Heer,  
onze God.

Dat allen die lijden aan zichzelf  
zich zullen oprichten in de verwachting  
van een bevrijding van Godswege:  
zij die vervreemd zijn van hun eigen lichaam,  
zij die vasthouden aan overleefde vormen,  
zij die levenslang God blijven vrezen,  
zij die zich niet durven geven aan jesus.

