



*IN DOMUM
DOMINI IBIMUS*





Het silentium

Met gebogen hoofd
richt ik mij tot U,
God, Alenige U.

Ik ben úw geheim,
U zwijgt over mij,
ik ben van U.

Dat ik U bemin
moet mijn geheim
zijn want hoe diep

beschaamd zou ik zijn
als iemand mij
zou prijzen

om mijn liefde,
mijn geloof in U,
mijn stille Geliefde.

Mijn ziel wil
zwijgen om niet
te zijn.

Ik wil niet meer
schrijven over U
of over mijzelf.

Naamloos wil ik
leven in de kluis
van mijn stilte,

de kluis van
mijn alleen-zijn
met U Allieve.

Of mag mijn woord
een roep zijn
om U te minnen?





Cartusia sancti Joseph

Onder contemplatieven schuilen
de meest uiteenlopende karakters,
vaardigheden en begaafdheden en
leven zowel grote strijders als denkers.

Zo veelzijdig en getalenteerd
moet Joseph geweest zijn, anders
was hij nooit de man van Maria en
de Vader van Jezus kunnen zijn!

De kern van zijn persoonlijkheid
was echter zijn beschouwende aard.
Hij stond open voor het mysterie
en kon het goddelijke aanschouwen.

Daarom is hij de patroon van de
Certosa di Calci en roept hij
de broeders en koormonniken op
zich in God te ontplooien.



**In het Weesgegroet
staat niet
'verhoor ons' maar
'bid voor ons'.**

**Dit betekent
dat er voor ons
in de hemel
gebeden wordt.**

**Ook: dat het
aan God is
om gebed
te verhoren.**

Oude en jonge Joseph

oud worden
is volgroeien
in aandacht
en verbondenheid

het is een
uitgroeien naar
de volheid
van het zijn

de volheid
komt binnen
je wordt vol
van God

met een hart
vol liefde
zie je dan
de ander aan



Litanie ter ere van de Heilige Joseph

Ik prijs U

omdat U de voorman bent
in de arbeidersbeweging
en de armenbeweging
overal ter wereld

omdat U een verzetsman bent
geweldloosheid uw wapen
is ook in gewapende
strijd om vrede

omdat U opkomt voor
vluchtelingen en allochtonen
voorrang geeft aan wie
op achterstand staan

omdat U vecht voor
menselijke gelijkheid
en gelijkwaardigheid
van vrouwen en mannen

Ik prijs U

omdat uw sterkte ons leert
pijn te lijden
teleurstelling en
verdriet te ondergaan

omdat we van U leren
dat we daardoor groeien
in mededogen en medeleven
meelijden in solidariteit

omdat uw zinnelijkheid aan
verliefden en verloofden leert
dat lichamenlijk éénworden
geestelijk éénworden kan zijn

omdat uw geestelijkheid leerlingen
in de school van de liefde leert
dat geestelijk éénworden
lichamelijk éénworden kan zijn

Ik prijs U

omdat U de hogepriester
bent van de kerk
die staat aan het hoogaltaar
van uw zoon Jezus

omdat U gehuwden
het priesterschap binnenleidt
en priesters en priesteressen
het huwelijk binnenleidt

omdat U een stal
waardig genoeg acht
de eredienst van het leven
te herbergen

omdat in het mysterie
van de liefde telkens en
overal de geboorte van
uw zoon wordt gevierd

Ik prijs U

omdat U de stille monnik
bent in de werkplaats
van de gewone
alledaagse dingen

omdat U plaats neemt
in de koorbanken van
monniken en monialen
midden in de nacht

omdat wij in uw toegewijde
leven mogen zien dat
bidden werken is
en werken bidden

omdat U verenigd met
Maria en Jezus
de mystieke werkelijkheid
openbaart van het bestaan

Weesgegroeten

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u,
gij zijt de gezegende
onder de vrouwen
en gezegend is Jezus
de vrucht van
uw schoot.

Heilige Maria,
moeder van God
bid voor ons
zondaars,
nu en in het uur
van onze dood.

Amen

Wees gegroet, Joseph,
vol van genade,
de Heer is met u,
gij zijt de gezegende
onder de mannen
en gezegend is Jezus
de vrucht van
uw schoot.

Heilige Joseph,
vader van God,
bid voor ons
zondaars,
nu en in het uur
van onze dood.

Amen



Niet uit geleerdheid
maar uit ervaring
ben ik mij bewust
van heel mooie dingen.

Dat komt omdat ik
met liefde ben omgeven
en daardoor hartstikke
gelukkig ben.

Het liefste vrouwtje
van de wereld heb ik.
Het allermooiste ook
naar ziel en lichaam.

Zij is een en al
hartstocht naar mij
zij lacht en danst
en blaakt van levenslust.

Maar er is meer.
Wij kunnen stil zijn
in elkaars armen en
onze handen samen vouwen.

Zij lijkt wel steeds
in gebed te zijn en
God lijkt voortdurend
haar te beminnen.

Maar hoe strijdbaar
is zij ook als zij
onrecht tegenkomt en
het opneemt voor armen.

Joseph boodschap

Dit is mijn levensboodschap...

En dan ons zoontje,
het is zo'n mooi jong,
zo gaaf en sterk en lief-
zo goddelijk, vinden wij.

Ik voel met lijf
en leden dat er
een heilige geest
door ons heengaat.

als wij gemeenschap
hebben en dat dit
de toegang is tot
liefde voor God.

Want als je kunt vrijen
kun je ook bidden.
En als je kunt bidden
kun je ook vrijen.

Maar wij weten dat,
als omstandigheden
ongewild noodzaken
tot onthouding,

je ook gemeenschap
hebben kunt
in de geest en
met het hart.

Zo was dat met die
maagdelijkheid van
mijn vrouw - zo is het ook
met die zuiverheid van mij.

De Ave Maria



Lieve Maria

Ik groet je
als ik van huis ga
Ik groet je
als ik thuis kom

Jij bent mijn
huisgenote
Je woont met
je kind bij mij in

Je bent ook
mijn Moeder
Ik ben óók
jouw zoon

Ik vraag je
draag ook mij
Ik rust
aan je borst



Maria
Genadevolle
Gezegende vrucht
van uw schoot
Jezus

Door wat ik voel
in mijn hart
kijk ik mild en
zacht om mij heen.

God, kijkt 'U'
misschien door
mij heen naar
alwat U ziet?

Of kijk ik
met uw ogen
naar mensen
om mij heen?

Maria
Genaderijk
is dit de
rijke vrucht
van mijn schoot?



Lichaam

Van het zijn,
de innerlijkheid,
is het doen
de uiterlijkheid.

De innerlijkheid
bepaalt de waarde
van de uiterlijkheid
en omgekeerd.

Zo is je liefde
waard wat
je zelf
waard bent.

De ethiek van
je leven is
het lichaam
van je ziel.

Wat je doet aan
de verzorging van
je ethisch lichaam
doe je aan je ziel.

Als je zorgt voor
de heiliging van
je lichaam, wordt
je ziel heilig.

Voor uw aangezicht



In de onzichtbaarheid
van mijn kluis wil ik
mij verzorgen zoals U mij
verzorgd wil zien en voor mij
zou zorgen als U het deed.

Maar U laat mij aan mezelf over
en ziet hoe ik mij alleen voor U
schoon, om als pas geschapen
zuiver te zijn in de geur
van uw scheppende liefde.

Ik mocht aan het goed omgaan
met mezelf wennen omdat ik
altijd al voor de geest heb,
dat ik wandel voor uw aangezicht
en sta in uw heilig licht.

Niemand ziet mij, toch kan men
weten dat ik erin geloof
dat een zuivere ziel wil wonen
in een zuiver lichaam: dat U
Eeuwige Schoonheid in mij leeft.



Het doorluchtig huis

Toen de jonge monnik
nog op de boerderij woonde
was hij zindelijk geweest
op de paarden en de stallen.

Nu gaf hij open lucht
aan zijn kluis en sliep hij
met open ramen tussen
de koninginnen van de nacht.

De hoge luchten waren
de droombeelden van zijn
jonge jaren als hij mijmerde
over het uitspansel van de tijd.

Nu was de hemel 'God'
die hem overkoepelde en
zijn eeuwige armen sloeg
om zijn eenzame uren.

Mariabede

Maria mensenkind
vol van genade
puur natuur
godenkind gezegend
onder de vrouwen.

Ontvangenis van
ongeschapen licht
om het licht
van de wereld
te kunnen baren.

Lichtdraagster over
eigen schaduw heen
om alle pijn teboven
het eeuwig lichten
in te kunnen gaan.

Jij meepelgrimerend
waar mensenzeeën golven
als korenvelden licht
onder sluiers van gebeden,
Maria, wees gegroet.



- 51 Clastrum en pandgangen van de Certosa.
- 53 Prioraal woongedeelte.
- 54 Met fresco versierde voordeur van de kluis van Jan Peijnenburg - met opschrift :

'Ducam eam in solitudinem et loquar ad cor eius'

(Ik zal haar in de eenzaamheid leiden en spreken tot haar hart)
- 56 Fra Giovanni Pucci - blind geworden broeder - steeds in gebed.
- 59 Fra Giovanni Pucci en Dom Joseph Peijnenburg.
- 64 Dom Joseph op zijn bidstoel - in gebed.
- 68 De Ave Maria - in kluis van Dom Joseph.
- 70 De eigenlijke 'cella' van de kluis van Dom Joseph.
- 72 De timmerwerkplaats in kluis van Dom Joseph.
- 74 Op naar de Citroenenboom
'Kennst Du das Land wo die Zitronen blühen'.
- 76 Boer en tuinder Joseph aan het werk in zijn tuin.
- 79 Mariakapelletje onder een weelde van wingerd.