

Eindhoven 24 - 5 - '13

Lieve Franciscus,

Het verheugt ons dat juist u Paus geworden bent. Kerk en wereld verwachten van u een nieuwe kerk die een nieuwe wereld kan voortbrengen. Dit is een immense goddelijke opdracht. Daarin willen wij u voortdurend met gebed ondersteunen, opdat u de kracht en vitaliteit, de Heilige Geest zo helder en licht in u mag ontvangen, dat u hiertoe in staat zult zijn.

Schrijvers van deze brief zijn een nederlands priesterpaar. Vanaf 1965 leven en werken wij samen als een priesterpaar; tegelijk voelen wij ons een liefdespaar. Van Bisschop Bekkers ontvingen wij in 1964 zijn zegen en zending. Hij legde ons de handen op. Wij gingen werken als priesterarbeiders.

Het overkwam ons echter, dat ik (Jan) op 1 december 2011 door de bisschop van 's-Hertogenbosch werd 'gesuspenderd'. Aanleiding hiertoe was het feit, dat wij een aantal brochures publiceerden en de loskoppeling van ambt en celibaat bepleitten. Als reden om tot suspensie over te gaan werd echter aangevoerd ons samenwonen, reeds 46 jaar, dat als concubinaat werd betiteld.

Intussen zijn wij ver in de tachtig, maar nog steeds bezig de kerk te redden voor de toekomst. Wezenlijk daarvoor achten wij het 'vrij gekozen' priestercelibaat. Het is daarom dat wij u nu schrijven.

Mijn vraag is nu niet, ertoe bij te dragen dat mijn suspensie ongedaan gemaakt wordt. De essentie van mijn priesterschap is daardoor niet beschadigd of opgeheven. God gaat daar over. Wij voelen ons meer dan ooit geroepen -tot welzijn van de kerk- op te komen voor het 'vrije' celibaat als een waar charisma in de kerk.

Ook al loopt bij de Supremum Tribunal in Rome de gerechtelijke procedure tot intrekking van de suspensie (gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens), is onze vraag aan u niet, hierin te bemiddelen.

De reden van dit schrijven en bijgevoegde tekst 'Habemus Papam' is : u te vragen de celibaats-kwestie in het toekomstbeeld van de kerk op te nemen. U zou de Paus kunnen worden die het fundamenteel dualisme van de kerk doorbreekt.

U trekt de liefde van mensen aan.

Ook wij geloven dat door u het wonder dichterbij gebracht kan worden van een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. God is immers bezig dit te volvoeren.

Wij danken u en groeten u
in grote vriendschap.

St. Bonifaciuslaan 14
5643 NC Eindhoven
Nederland
040 - 2114956

Threes van Dijck

Thr. van Dijck
Jan Peijnenburg

J. Peijnenburg

HABEMUS PAPAM

De rook was wit, de rode kardinaal werd wit.
Plotseling moest hij weten, hoe een pauselijke zegen te geven.
Hij boog zijn hoofd en riep : zegenen jullie mij maar.
Toen bad heel het Sint Pietersplein en iedereen zegende hem.
Op dat moment werd hij Paus. Franciscus wil ik heten, zei hij.

De baanbreuk

Paus Franciscus is geroepen baanbrekend werk te verrichten in de Kerk, de ban te breken die er op de mensheid ligt. De gegronde verwachting, dat hij daartoe in staat zal zijn en bereid, berust op het feit dat hij zichzelf daar niet van bewust is omdat hij op een natuurlijke wijze zichzelf is. Hij wil gewoon voordehandliggende dingen doen en dat is buitengewoon.

Hij spreekt zich uit voor mensenrechten.
Wetende wat er allemaal onder fundamentele mensenrechten valt, kun je veronderstellen, dat Paus Franciscus een grote, lange weg wacht. Hij geeft aan zich te willen inzetten voor menselijke vrijheid, gelijkheid en gelijkwaardigheid. Zonder zich nu al uit te spreken over de volle inhoud daarvan (die hij zich bewust zal zijn als hij stil bij zichzelf is en naar de wereld kijkt), bepaalt hij al wel de richting : de weg waarvan hij zich bewust is dat die gegaan moet worden, de weg waarvan hij weet dat hij die zelf moet gaan. Intuïtief heeft hij -in het heden- weet van de toekomst. Daarom voelt hij zich onhandig en onwennig in het bestaande. Het aanstaande zit al in hem.

Wat betekent vrijheid? Wat is sociale en religieuze vrijheid?
Is vrijheid op te delen in gebieden waar deze wel en niet recht van bestaan heeft of verworven hoeft te worden?

Wie voor menselijke vrijheid kiest, kiest voor alle geledingen van vrijheid. Dat betekent, dat degene die zich voor maatschappelijke vrijheid inzet, evenzeer zal moeten ijveren voor geestelijke vrijheid. Naar de Kerk toe gedacht betekent dit, dat de menselijke vrijheid door geen kerkelijke wetten mag worden belemmerd of tenietgedaan.

Wereldnieuws

Als deze nieuwe Paus dus voor vrijheid pleit, moet hij tegelijk opkomen voor de vrije keuze van het priesterschap, voor het wel of niet celibatair willen leven : omdat dat een menselijk grondrecht is en een alles overtreffend menselijk goed. Hij zal de 'structuur' van onvrijheid, die de celibaatsverplichting is, moeten afbreken - wetende dat dit de splijtzwam is in het leven van de Kerk. Van daaruit zal hij, niet vanwege een onvermijdelijk proces in de Kerk maar uit diepe persoonlijke overtuiging, pleitbezorger moeten worden van het gehuwde priesterschap. Hij zal het religieuze leven los moeten maken van bindende geloften en deze voorwaarden voor religieus leven moeten schrappen.

Als deze nieuwe Paus uitgaat van menselijke gelijkwaardigheid, zal hij niet alleen de gelijkberechtiging in het huwelijk moeten verkondigen, maar ook de gelijkberechtiging in het kerkelijk ambt. Dus zal hij -als pure konsekwentie- de deur moeten openzetten naar het vrouwelijk priesterschap.

Als deze nieuwe Paus de natuur eerbiedigt, zoals deze uit God is voortgekomen, zal hij alle menselijke geaardheden moeten eerbiedigen en alle levenswaarden die daarmee samengaan. Mensen kiezen hun eigen levensvormen en relatievormen. De Kerk kan deze belichten met de liefde van God.

Sensibile

Bijzonder opmerkelijk is het dat Paus Franciscus in zijn aller-eerste toespraak meteen een nieuwe geestelijke weg aangaf nl. de zinnelijke weg. Hij gebruikte het Italiaanse woord 'sensibile' dat door de media (KRO) prompt vertaald werd met het veilige woord 'tederheid', maar wat in feite 'zinnelijkheid' betekent. Zelfs wanneer hij de draagwijdte van dit (uitgesproken) woord niet geheel heeft (kunnen) overzien, het hoge woord is er uit. Hij zei zelfs : we moeten daar niet bang voor zijn. Eigenlijk nam hij hiermee afstand van de rationele weg om tot God te komen : niet de intellectuele en theologische zoektocht naar God doet God vinden. In plaats van de verstands-weg duidde hij de gevoels-weg aan en dan met name : de ervaring van God met de zinnen, dat is met je lichaam, je erotiek, je totale levensliefde tot en met seksualiteit. Zo kom je bij God uit. Dit is van enorme betekenis voor de omgang van mensen met elkaar. Dit heeft ook te maken met de bredere relatievorming waarheen de samenleving op weg is. Dit leidt tot verbinding in plaats van scheiding. Zo worden mensen heel. Zo staan we aan de vooravond van een wereldwijde religieuze opleving. Dat deze nieuwe Paus dit aanroert, is pure profetie.

Armoedebeweging

Er schuilt een gevaar in de keuze voor de armoede. Zo gemakkelijk wordt daardoor de rijkdom van het leven gerelativeerd. Daarbij rijst het ideaal op van onthouding in plaats van overgave en wordt een nieuwe wereldvreemdheid gefntroduceerd. Hopelijk wil Paus Franciscus zich niet identificeren met Frans van Assisi, wil hij de franciscaanse spiritualiteit niet de spiritualiteit van de Kerk laten worden. Hij zal de Franciscus van nú moeten zijn, in een andere wereld met eigen mogelijkheden.

Zoekend naar de verrijking die kan voortkomen uit de verarming kan het aanzicht van de Kerk veranderen : liturgisch, ritueel, interaktief. Versobering en vereenvoudiging zullen zichtbaar worden. Maar daarmee is de Kerk nog niet een Kerk van de armen of voor de armen. Is de Kerk er niet voor iedereen?

De Kerk zal zij aan zij moeten staan met alle maatschappelijke organisaties en bewegingen, die zich inzetten voor de bestrijding van de armoede in de wereld. Toch is deze inzet voor de armen, in materiële zin, niet haar eerste taak wanneer anderen deze taak op zich nemen. De voornaamste taak van de Kerk is : bestrijding van de geestelijke armoede en daarbij specifiek de armoede van de 'geestelijken' - de bestaansarmoede van priesters. Deze nieuwe Paus zal slapeloze nachten moeten gaan hebben (zolang) als hij zich de geestelijke armoede bewust wordt (affectief, existentiëel) van de priesters over heel de wereld, die verplicht celibatair moeten leven 'omdat God dat van priesters zou vragen'. Hij zal zelf (ook erotisch) een arme man moeten worden die met zijn zijns-liefde geen raad weet en aan de Kerk vergaat. Terwijl God dat helemaal niet wil. Maar misschien weet hij dat al (lang) en gaat hij dit geleidelijk openbaren.

Besluit

Zij die nu hard roepen 'er moet een grote schoonmaak komen in het Vaticaan' en 'de bezem moet door de Curie', weten niet waar ze het over hebben.

We moeten gewoon eenvoudig terug naar oorspronkelijke menswording waarvan Jezus het beeld is.