



Intro

Iedere morgen leid jij mij
het heiligdom van leven binnen
met de speling van je glimlach
en een gebed op je lippen.

Dan dans je voor mij uit
voor de ark van Gods aanwezigheid
om mij met jou mee te offeren
op het altaar van Gods liefde.

Zo wordt dagelijks onze jeugd
verblijd en zetten wij
vaste schreden op de
altaartreden naar God.

Parabel der verstrooing

Dat er een priester was
die hulpbisschop werd,
kan als bewijs dienen
dat hij beslist geen
geestelijk gestoorde was.

Dat hij een medepriester
via de kerkelijke rechtbank
uit het ambt zette, wijst
er echter op dat hij een
gestoorde geestelijke was.

En dat hij en passant een
vrouw uit het vrouwelijk
priesterschap verdreef, duidt
op een gevoelsarmoede die
het menselijke overschrijdt.

Op deze gronden kan worden
gesteld, dat de suspensie uit
het ambt ongeldig is geweest :
de hulpbisschop was geestelijk
niet wilsbekwaam. Einde proces.

Verstoring

Halverwege het jaar 2019
volgt nu na 8 jaar nog een
late reflectie op de priester-
vervolging in het jaar 2011.

U ontvangt als betrokkene
dit weerwoord in kort bestek,
gebaseerd op het gedicht
van Hadewych van weleer :

'de tijt es korte
er is nog vele te doene
sijt fier ter minne
ende koene'

U ontvangt dit omdat u
'en college' een mede-
plichtige bent in de tragedie
van de ambtsuitzetting in 2011.

Uw afstand van ons tot op
heden getuigt van uw
schuldgevoel of vrees
voor latere gevolgen.

Weest u echter gerust,
wij zijn in vrede op onze
93 en 88 jarige leeftijd en
willen in deze vrede sterven,

om daar waar in het Nieuwe
Jerusalem volgens Apoc. 21, 22
geen kerk meer is, met God
alleen samen voort te leven.

Omziende naar wat is geschied,
kunnen wij zeggen, dat naar
Lukas 24, 26 goed was wat was
om zo de heerlijkheid in te gaan.

Eindhoven

In Christo

31 juli 2019

Threes van Dijck

Jan Peijnenburg